

Inkomens van rond de anderhalve ton per jaar. Netto, wel te verstaan. Een belastingtarief van nul procent. Een uitkering van de sociale dienst vanwege het ziekenfonds. Huursubsidie. Een gulle klant, of eentje die zijn portemonnee kwijt raakt.

Ziehier het beeld dat de gemiddelde Nederlander van de branche heeft. Uiteraard is het beeld wel wat genuanceerder. Tenminste...

Hulpverleners en soortgelijke agogen poetsen het beeld van de prostituee op. Prostituees redden het volstrekt niet zonder hun schoolboekenwijsheid. Ambtenaren, de meesten zijn te beperkt van geestesvermogens of hebben te lang op de universiteit gezeten, stellen hun visie bij aan de hand van de beschikbare budgetten. Tot voor kort spanden de belastingambtenaren de kroon. Zij gingen uit van minimaal 2 ton belastbaar inkomen.

Beleidsmakers hebben nog steeds oogkleppen. Zij bedenken de vreemdste plannen. Vervolgens zijn ze volstrekt verbijsterd als er in de praktijk niets van terecht komt. En het is toch zo simpel. Luister eens naar een prostituee in plaats van naar een adviesorgaan (Wat een raar woord eigenlijk in dit verband). Toch zijn er onder de klanten van de prostituees wel een paar hulpverlenertjes die zelf om hulp komen, een paar agoogjes die een diepte-onderzoekje plegen, een burgemeestertje die in de grote stad op werkbezoek gaat, een belastingmannetje dat in zijn onnozelheid zijn beursje kwijt raakt en een beleidsmakertje dat eens een rubber maskertje laat opzetten. Uit erg onbetrouwbare bron is ook bekend, dat er geen enkele respectabele Nederlander naar de hoeren gaat.

En zeker niet als ze kerkelijk zijn, die respectabele Nederlanders. De politiek predikt het gezin als hoeksteen van de samenleving. De kranten staan er bol van . . . Ook van incest, van geweld binnen het

gezin, oversekste leraren, misbruikte peuters . . . En van dat gekke koeienvlees. Als je over dit beeld van de prostitutie nog een sausje gooit van pooiers en heroïneverslaving dan is het beeld compleet. Het is toch echt niet te geloven? Je kan toch met goed fatsoen niet meer zonder Bretels?

Er is zo'n ontzettend schéef beeld ontstaan over prostituees. En dat veroorzaakt zo veel onrecht. Zo veel onrechtvaardigheid. Daar moet wat aan gedaan worden. En dat doen we. Uit alle macht. En . . . met veel succes! Het is geweldig werken met prostituees. Als je tenminste de tijd neemt om naar ze te luisteren. Overleg met ze en beslis niet over ze. Behandel deze mannen en vrouwen met respect. Gelukkig zijn er een aantal belastingenheden waar prostitutie als elke andere zelfstandig ondernemer wordt behandeld. Er zijn er overigens nog te veel waar dat niet gebeurt (dat mogen ze niet van hun vrouw, of ze gaan over 2 jaar toch met pensioen). Er komen ook steeds meer exploitanten, die op een zakelijke manier willen samenwerken. Beide partijen varen daar wel bij. Maar dan de prijzen. Die staan al jaren door diverse oorzaken zwaar onder druk. Nog twintig jaar dezelfde prijs? Nee, ik voorspel: dat gaat veranderen! Het doel is om binnen twee jaar te komen tot een zodanige stijging, dat na betaling van de belasting een prostituee netto minimaal zo veel overhoudt als nu. En dat gaat lukken. Veel prostituees gaan stoppen met werken als ze belasting moeten betalen. De vraag naar de diensten blijft. Een grote vraag en een beperkt aanbod, dus . . . hogere prijzen. Gevolgd door een instroom van nieuwe collega's, die tegen de betere tarieven als ondernemer zullen gaan werken.

Prostituees zakkenvullers! Eindelijk!

Han Brugmans,
directeur van Prosex.

