

Aanwezig: Hansje, Yoka, Trudy, Moni, Terry, Ans, Annemiek, Maarten, Violet (notulen).

Afwezig met bericht: Saskia, Marina, Margot, Carolien.

Kongres in Rotterdam 16 december j.l.

Hansje, Terry, Saskia en Violet zijn naar het door de Gemeente Rotterdam georganiseerde kongres "Prostitutie in banen" geweest. Dit kongres was naar aanleiding van het boek "Beroep: Prostituée". Het was vooral bedoeld voor ambtenaren die nu ineens moeten gaan nadenken over een prostitutiebeleid terwijl ze er nog niet veel over hebben nagedacht. Verder waren veel vrouwen van huiskamers, Roze Draad, gemeenteraadsleden en politie aanwezig.

De algemene indruk was dat men het heel nuttig vond, ik kreeg in de wandelgangen ook nogal wat praktische vragen. Er was ook een gevoel dat dit in de toekomst voortzetting behoeft.

Een belangrijk punt was bij vele aanwezigen, hoe moet het nu met de registratie. Met name, hoe kan dit anoniem. Als Rode Draad blijven we natuurlijk aan onze harde argumenten vasthouden, dat registratie bij de Zeden Politie de criminele sfeer in stand houdt en dat registratie geen doel van ons, hoeren, dient.

We moeten ons hierbij wel afvragen, of deze harde standpunten niet ook mogelijke medestanders afschrikken. Om ons hier nu eens degelijk in te verdiepen, komt er binnenkort een stuk van Hansje aan de Gemeenten, waarin ze ook nogal het een en ander over registratie op een rij gaat zetten.

Ans meldt dat er een bericht stond in het NRC Handelsblad dat inhield dat als op de huidige voet wordt doorgedaan met artikel WvS 250 bis, de regering een halt wordt toegeroepen in het nu aan de gang zijnde proces van afschaffing. Eigenlijk zou dat erg prettig zijn voor ons, want we willen dat ALLE hoeren zich kunnen uitspreken over de nieuwe situatie als ons werk erkend is.

Een ander vraagpunt is of registratie in het voordeel van verhandelde en tot prostitutie gedwongen vrouwen zou kunnen werken? Er wordt gemeld de ZP vorige week heel razzia-achtig alle kasten op de Wallen is afgegaan en dat ze zeggen en schrijven de vette vangst twee vrouwen hadden, die zeiden dat ze het slachtoffer waren van vrouwenhandel. En hoeveel vrouwen zouden het niet hebben durven zeggen? Hoe geven wij vorm en inhoud aan onze solidariteit met verhandelde vrouwen. Voorlopig kijkt de politie alleen naar (vermeende) strafbare feiten.