

Reacties

Lading

Allereerst m'n complimenten voor het tijdschrift **Blacklight**. Ik vind het heel informatief en prettig om te lezen. De zware ideologische lading die doorgaans ligt op zaken die met prostitutie te maken hebben wordt hier doorbroken. Zodoende lijkt mij dat de prostitutie meer een kans heeft om uit haar isolement te komen. Voor de (ex-)werkende vrouwen tevens een steun in de rug om ook stappen te ondernemen om uit het geïsoleerde (dubbel)leven te komen. M'n complimenten dus!
Eline.

Minnaars

Met genoegen heb ik, door een krantebericht, kennis genomen van het verschijnen van **Blacklight**. Een te prijzen initiatief vind ik dat. Het is jammer, maar begrijpelijk, dat jullie tijdschrift niet op grote schaal verkrijgbaar is en dan met name buiten de eigen kring. Volgens mij kan een dergelijk medium behoorlijk bijdragen aan een andere kijk (van die nog steeds discriminerende truttige buitenwereld) op en over prostitutie. Ik ben niet betrokken bij prostitutie als dagelijkse beroepsuitoefening, hoewel ik er niet voor terugdeins regelmatig het bed te delen met enkele (betalende) minnaars. Een hoer in de ware zin van het woord voel ik me beslist wel. Maar natuurlijk verkeer ik in de weldadige luxe dat ik dat kan beschouwen als een respectabele titel, eerder dan als vernederend stigma. Ik wens jullie erg veel begrip en succes met jullie tijdschrift.
Anouk.

Veelbelovend

Hartelijk dank voor het toezenden van het eerste nummer van **Blacklight**. Ik vond het interessant en veelbelovend, maar daarbij denk ik dat het absoluut voorziet in iets dat tot nu toe geheel ontbroken heeft. Het bevestigt eens te meer het belang van De Rode Draad.
Annemarie Grewel
Gemeenteraadsfractie
Partij van de Arbeid

Behoeftte

Mijn hartelijke dank voor de toezending van het eerste nummer van **Blacklight**, wat ik met zeer veel interesse heb gelezen. Ik ben er helaas niet eerder toegekomen om U te schrijven aangezien ik een zeer drukke agenda had. Ik ben ervan overtuigd dat het blad in een behoefte voorziet en wens U veel sterkte en succes toe met de verdere nummers.
Drs. N. Rempt-Halmmans
de Jongh
Tweede Kamer der Staten-
Generaal VVD-Fractie

Blij

Ongeveer twee weken geleden kreeg ik "ons nieuw vakblad" aangezonden. Ik ben hier erg blij mee, ook mijn vriend is dol enthousiast. Daarom sluit ik hier het abonnementsgeld bij in.

Weggestopt

Dit is een reactie op de 'Brief aan mijn collega's' uit de eerste **Blacklight**. Eerst wil ik Terry zeggen dat ik me meteen aangesproken voelde, toen ik haar brief las. Waarom? Om de eerlijkheid. En omdat ik me ook zoveel afvraag. Toen ik in de prostitutie zat stond ik nergens bij stil. Ik was jong en naïef. Ik ben er bewust uitgestapt, omdat ik voelde dat als ik ermee door zou gaan ik eraan kapot zou gaan. En nu sta ik overal te veel bij stil. Ik kan geen sex meer hebben, zonder dat ik er bij denk. Over dingen die ik helemaal niet wil denken! Het lijkt wel of ik toen ik prostituée was alles weggestopt heb en dat nu alles er uit komt. Daarom vraag ik me ook af waarom je als prostituée vaak moet doen alsof het je allemaal niet zoveel doet!? Ik heb er nog nooit over gepraat met collega's, laat staan met vrienden. En aan hulpverleners heb ik ook niks gehad. Met mijn partners heb ik alleen maar negatieve dingen meegeemaakt, wat mijn 'verleden' betreft. Er moet dus wat gebeuren. Er moet gepraat worden. Véél gepraat! En schrijven! Dit is voor mij de eerste keer dat ik reageer op een stukje

van een (ex-)prostituée. Ik had graag sommige dingen anders geschreven, net iets anders bedoeld. Maar ik heb een begin gemaakt. En ik weet dat als we allemaal een begin maken, we er wel komen. Als we elkaar maar opzoeken; om te praten, om te lachen, maar natuurlijk ook om te huilen.
Monique

Borrelen

Te maf zeg, een clubblad voor hoeren. Toen ik jullie blaadje in handen kreeg dacht ik eerst dat het een grapje was. Kan ik ook verhalen naar jullie toesturen? Ik borrel af en toe over. Dat zit zo, ik werk voor halve dagen in een club en daar maak je de gekste dingen mee. Zo was er laatst een klant die de deur op slot wou (betaald), zodat hij de mogelijkheid had om mij en mijn collega's allemaal naakt rond de bar te hebben en zodoende een kleine privé-orgie op stapel te zetten. Ach ja, een mens zijn lust.

Ik vind werken in een club wel leuk, alleen moet je vaak alcohol drinken: immers aan een piccolo verdienen je weer wat, maar het komt mij zo langzamerhand mijn oren uit, dat prikwater met belletjes (gewoon goedkope sect als je het mij vraagt). Ben je verplicht dat spul op te drinken? Ook de onderlinge rivaliteit vind ik minder; het is toch normaal als een klant de een leuker vind dan de ander? Zo is er altijd wel een meisje dat wat meer verdient en een ander dat meestal niets te doen heeft. Maar natuurlijk ligt het meisje dat het meest verdient het beste bij de baas in de smaak, zodat zij in staat is de boel voor de anderen te verzieken. Zij doet dingen die wij niet doen (zonder condoom bijvoorbeeld) en verpest zo natuurlijk de sfeer voor anderen. Maar voor de rest heb ik het wel naar mijn zin.

Je moet gewoon je werk doen en voor de rest oog- en oorkleppen op hebben. O ja, is er iemand die mij kan helpen aan zwarte lieslaarzen? Je weet wel, die jaren terug in de mode waren?

Liesje

Hulpverlening

Beste Terry, Je brief in Blacklight heeft me getroffen. Mijn reactie zal je misschien verbazen omdat je schrijft: laat dit niet lezen aan mannen en ook niet aan vrouwen die niet in het vak zitten. Nou, ik ben een man en ik zit niet in het vak, maar ik ben arts. Prostitutie vind ik een vorm van hulpverlening. Wat me opvalt is dat veel andere hulp-

verleners dezelfde gevoelens van eenzaamheid beschrijven die jij noemt. Vooral als ze alleen werken. Veel hulpverleners hebben ook het gevoel dat ze hun zwakke plekken niet mogen tonen. Daarnaast geven sommige hulpverleners zoveel van zichzelf aan anderen dat ze voor zichzelf niets meer overhouden. Denk aan het 'burnout-syndroom'

bij mensen in de drugshulpverlening. De overeenkomst viel me in ieder geval op. Een groot verschil is wel dat artsen dikwijls met elkaar over hun patienten praten. Dat lucht inderdaad op. Ik hoop dat Blacklight en de Rode Draad jullie ook met elkaar in gesprek brengen.

Peter



CENTRO DE AYUDA SOCIAL PARA SERORAS LATINOAMERICANAS 'MAMA TINGO'

El Centro De Ayuda Social, tiene como objetivo prestar sus servicios gratuitos a todas las Latinoamericanas. En este Centro trabajan Asistentas Sociales especializadas en el trabajo social. A continuación damos ejemplos de los diferentes tipos de ayuda que podemos brindarte:

- * Si estas enferma y necesitas la ayuda de un médico.
- * Si esta embarazada se le puede llevar al control médico.
- * Si necesita una casa.
- * Si tienes niños podemos buscar una escuela para que estudie.
- * Si necesitas pedir el dinero de ayuda que da el gobierno, para los hijos (Kinderbijslag).
- * Si necesitas llenar formularios o escribir una carta.
- * Si tiene problemas con los impuestos (Belastingen).
- * Si necesita la ayuda de un abogado.
- * Si necesita traducir documentos del Español al Holandés.
- * Si necesita el control médico, en caso de que trabaje le podemos poner en contacto con los centros de Salud GG & GG.

También impartimos clases en los siguientes días:

Lunes	de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. clase de Holandés
Martes	de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. clase de Alfabetización
Martes	de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. clase de Inglés
Miércoles	de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. clase de Alfabetización
Miércoles	de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. clase de Holandés
Jueves	de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. clase de Costura.

En fin de cualquier tipo de ayuda que necesite o cualquier clase de problema que tenga consultenos.

Nuestra oficina esta abierta de Lunes a Jueves de 9:00 de la mañana a 5 de la tarde. La dirección es la siguiente:

Kloveniersburgwal 47, Amsterdam.

Se comunica con nosotros al teléfono: 020-205820.