

## Een discussie over principes en gevoelens

Kun je tegen prostitutie zijn en vóór prostituées?

Karel meent van wel. Zijn zus Roos vertelt hem in vertrouwen dat zij bewust kiest voor de prostitutie. Zij vindt dat hij zijn kop in het zand steekt. Hij blijft haar liever zien als zijn kleine zusje. Samen spreken zij hierover voor Blacklight.



# Wij delen samen een geheim

Karel: "Vroeger kende ik iemand die prostituée was, dat vond ik bijzonder interessant. Ik heb haar toen uitgehoord, hoeveel het kost en dergelijke. Toen jij mij vertelde dat je achter het raam zat dacht ik in eerste instantie dat ik dat gewoon vond, dat het moest kunnen. Pas later dacht ik 'mijn kleine zusje zit daar in haar onderbroek achter het raam'. Het was niet meer een verschijnsel dat nu eenmaal bij een maatschappij hoort waar al zoveel rottigheid is. Nee, jij bent mijn kleine zusje en door het mij te vertellen dwong je mij een standpunt in te nemen." Roos: "De rest van de familie weet niet dat ik prostituée ben, wij delen samen een geheim. Daar ben ik me terdege van bewust, het is heel moeilijk om iemand met zo'n geheim op te zadelen". Karel: "Vooral in het begin vroeg moeder vaak 'wat doet Roos toch? Ze is er nooit'. Dan stond het zweet op mijn voorhoofd. Ik sta tussen jullie in. Ik had een beurs en jij een uitkering, allebei hadden we een minimum inkomen. Moeder dacht dat ik niet met geld kon omgaan. Jij kocht van alles: een magnetron, een video, en ik was altijd maar platzak. Op familiebijeenkomsten was jij verpleegster, die hebben immers ook nachtdiensten? Tegenwoordig zijn er weinig moeilijke situaties, moeder stelt geen vragen meer. Maar als zij dat weer gaat doen dan sta ik achter jou". Roos: "Ik heb natuurlijk ervaring in het afpoeieren van zulke vragen. Ik zou het moeder wel kunnen vertellen, maar het probleem is dat ik haar dan betrek in het geheim. Ik kan moeilijk van haar verlangen dat ze op de vraag 'wat doet je dochter?' antwoordt: 'die zit achter het raam'. Ooit zei ze tegen me: 'Ik zou het niet leuk vinden, maar je bent m'n dochter'".

### Scherm

Karel: "Als je hoort dat iemand die zo dicht bij je staat prostituée is, dan ben je bang dat ze daaraan ten gronde gaat. Prostitutie verbind je aan criminaliteit, pooiers, drugs en geweld. Jij blijkt je echter positief ontwikkeld te hebben, je hebt veel zelfvertrouwen gekregen en je bent bewust bezig.

Mijn denken over prostitutie is door jou veranderd". Roos: "Het scherm is een beetje gevallen, al is het nog steeds geen dagelijks onderwerp van gesprek". Karel: "Ik praat niet zo open over sex, vooral als het over mezelf gaat ben ik een beetje preuts, dat is door jou niet beter geworden. Ik werk bij de telefonische hulpverlening en jij bij De Rode Draad. Beroepsmatig praten we over sex, aids-voorlichting en dergelijke. Je praat niet over je gevoel maar je wisselt informatie uit over praktische zaken zoals hoe je een condoom omdoet. Ook ben ik wel eens bij je langsgeweest, ik kon je amper zien in dat rode licht. Ik heb alles bekeken. Toen ik naar buiten liep dacht ik 'goh, nu denken ze allemaal dat ik een klant ben'. Sindsdien ben ik er nooit meer geweest. Ik heb het min of meer geaccepteerd. Jij bent wat mij betreft niet veranderd, het werk wat je doet staat los van het feit dat je mijn zusje bent. Toch blijft prostitutie voor mij met een waas van criminaliteit en geweld omgeven; vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en mishandeling".

### Talent

Roos: "Er is sowieso meer geweld tegen vrouwen dan tegen mannen. Maar als je het percentage mishandelingen binnen de prostitutie vergelijkt met dat binnen relaties, dan vraag ik mij af of er wel zoveel verschil is. Kijk maar naar de grote aantallen vrouwen die in een Blijf-van-mijn-Lijf huis terecht komen. Binnen gezinnen is sexueel geweld en mishandeling veel meer verborgen. Niemand gaat de deuren langs om te kijken of vrouwen mishandeld worden, terwijl je als prostituée wel in de smiezen wordt gehouden. Neem nu dat onderzoek naar incestslachtoffers onder prostituées: één op de tien was slachtoffer. Toen laatst onderzocht werd hoe dat percentage ligt bij niet-prostituées, bleek dat echter hetzelfde te zijn. Bovendien kun je geen prostituée worden als het niet in je zit, als je er geen talent voor hebt. Je kan wel gedwongen achter het raam gaan zitten, maar dan verdien je geen cent. Je moet iets uitstralen.

*Ik kan moeilijk van haar verlangen dat ze op de vraag 'wat doet je dochter?' antwoordt: 'die zit achter het raam'.*

Karel: "Jij praat over een kleine groep Nederlandse vrouwen, ik kijk ook naar heroïne-prostituées en vrouwen uit Thailand en Ghana en zo". Roos: "Dat is zo, hun situatie is vaak niet te vergelijken met die van mij. Wanneer je alleen werkt omdat je verslaafd bent, dat vind ik ook een soort dwang. Vrouwenhandel is nu hét politieke item. Natuurlijk ben ik tegen dwang van welk mens dan ook. Maar aan Hollandse vrouwen wordt relatief veel minder aandacht besteed."

### Exhibitionisme

Karel: "Jij zegt dat prostitutie in je moet zitten, maar het zijn toch ook vaak de omstandigheden, bij voorbeeld schulden, die iemand ertoe brengen?". Roos: "Ik denk dat er in iedere vrouw een hoer schuilt, het is eigen aan vrouwen om dingen met sex te bereiken. Je moet wel een bepaald soort exhibitionisme in je hebben en je moet de eerste stap durven te zetten. Ik ben er heel bewust ingestapt, maar dat wordt als uitzonderlijk gezien. Een vriendin van mij die er via mishandeling toe is gedwongen zei: 'Het was geen leuke manier, maar hij heeft me over de drempel geholpen, het zat in me'. Karel: "Als jij het zegt dan zal het wel zo zijn, maar toch blijft mijn vooroordeel bestaan. Jij bent een uitzondering die vrijwillig deze keuze heeft gemaakt. De meerderheid is ertoe gedwongen, bijvoorbeeld door zware schulden". Roos: "Nee, je hebt ook te maken met de opinie van de maatschappij; het is een uitgekakte positie, je moet een 'goede' reden hebben om hoer te worden. Ik word er op aangevallen dat ik er bewust ben ingestapt. Het is veel gemakkelijker te zeggen dat je slachtoffer bent. Natuurlijk moest ik eerst een knoop doorhakken, een drempel over, het is een zwaar beladen beroep, vooral emotioneel heel zwaar. Niet de handelingen die je met een klant verricht, maar het achter het raam zitten en contact maken, het onthouden wat klanten willen en wat zij doen en nooit vrijuit erover kunnen praten".

### Strijdbaar

Karel: "Ik denk daar nooit aan, zo hoor je dit nooit, maar zoals je dit vertelt kan ik me dat goed voorstellen". Roos: "Na het werk ben je vooral geestelijk bekaf, niet lichamelijk. Vaak val ik na het werk niet in slaap. Emotioneel wordt ik ondersteund door de vrouwen van De Rode Draad, die weten dat je niet moe bent omdat je zoveel klanten over je heen hebt gehad. In je privéleven praat je niet gemakkelijk over klanten

en over wat er gebeurd is. Ook ga je je altijd verdedigen zodra je over prostitutie praat. Ik zoek het liever bij mijn eigen soort, zij begrijpen me, want zij weten dat het een leuke baan is, maar dat er natuurlijk ook vervelende kanten aan zitten. Mijn activiteiten bij De Rode Draad maken het voor mensen meer acceptabel; je bent bewust met je werk bezig, daardoor straalt je strijdbaarheid uit. Je wordt beoordeeld op je Rode Draad-activiteiten en niet op je prostitute-zijn".

### Puur Sex

Karel: "Ik blijf erbij dat ik het geen volwaardig en behoorlijk beroep vind, je maakt misbruik van mannen". Roos: "Ik trek hen niet naar binnen, zij weten precies waar ze lopen". Karel: "Als je met een vrouw samenleeft, dan vrij je niet met een ander". Roos: "Met een hoer vrij je niet, je hebt sex, puur sex". Karel: "Ik voel dat niet zo, ik vind neuken vrijen". Roos: "Nee, als je vrijt maak je er een heel spel omheen en dat maakt het intiem. Die intimiteit bestaat niet binnen de prostitutie, maar ik benadeel niemand". Karel: "Ik vind het toch geen acceptabele manier van werken". Roos: "Je bent dus hetzelfde als de gemiddelde persoon aan wie ik voorlichting geef". Karel: "Ik heb geaccepteerd dat jij prostitute bent". Roos: "Nu doe je als iemand die racistisch is maar tegen een zwarte bekende zegt 'jij bent anders'. Maar ik ben niet anders". Karel: "Ik denk niet aan jou als aan een prostitute". Roos: "Maar ik ben er wél een". Karel: "Ik heb er geen behoefte aan om verhalen over klanten te horen, ik ben veel meer geïnteresseerd in de voorlichting die je geeft en de congressen die je bezoekt. Toen ik jong was was ik veel nieuwsgieriger, maar dat heeft te maken met het ontdekken van mijn seksualiteit. Ik heb niet het idee dat ik verdring dat je 's avonds achter het raam zit, maar ik vind het niet belangrijk voor jou als persoon".

### Voorzichtig

Roos en Karel: "Hier stoppen wij met praten, omdat het ons teveel wordt. Er blijken zoveel principes en gevoelens overhoop gehaald te worden dat wij voorzichtig willen zijn".

\*Nel Draijer: *Een lege plek in mijn geheugen*. Uitgeverij SUA. Amsterdam, 1988.

*"Ik denk niet aan jou als aan een prostitute"*.

*"Maar ik ben er wél een"*

Tien à vijftien procent van de vrouwen heeft in haar leven betaalde sex bedreven. Dat is te lezen in *Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry*. Edited by Priscilla Alexander & Frédérique Delacoste. 1987

Hieronder citaten uit een artikel dat Eileen Fairweather schreef in *Cosmopolitan* van september 1988, sommige citaten zijn afkomstig uit voornoemd boek:

"Eens waren huwelijk en prostitutie beide economische instellingen; het enige verschil tussen een getrouwde vrouw en een prostitute was dat de prostitute werd betaald door veel mannen en de getrouwde vrouw door één."

"Elke vrouw die weet wat het is sex te ruilen voor een etentje, is bereid hoer te zijn."

"Het is nog altijd een mannenrecht sex voor te stellen aan een vrouw, terwijl het voor een vrouw zonde heet sex te verkopen."

"De mannenmaatschappij heeft altijd een haat-liefde verhouding met ons (prostituées). Wij zien mannen op hun meest kwetsbare momenten: de topdiplomaten met frivole b.h'tjes onder hun kostuum en de macho filmster die hem ternauwernood omhoog krijgt."

"Ik vraag nooit naar het geslacht van een tong, als die maar lekker lijkt."

"Veel vrouwen dromen ervan mannen te beheersen; prostituées doen dat dagelijks. Zijn zij daarom misdadigers?"

"Toen ik voor het eerst betaalde sex bedreef had ik veel meer zelfrespect en voelde me gewaardeerd. Geen klant brak ooit mijn ribben of dwong mij mijn kinderen te verwaarlozen om hem te gerieven, zoals mijn echtgenoten deden. En ik had altijd geld, wat niet zo was toen ik getrouwd was."

"De paria status van hoeren is nuttig voor het manendom omdat de vrees van een vrouw voor hoer uitgemaakt te worden haar eronder houdt."