

# Liever kop-er-af dan breken met Sien



“Hij had Sien na het modeltekenen op die steengrauwe nawintermiddag weer met een gebaar naar zich toe getrokken, waarin vertedering was en lust en de dankbaarheid van de eenzame.

Nu lagen ze samen op de paardedecken voor de kachel.”

*(Citaat uit Brieven van Vincent van Gogh.)*



Voor iedereen die dat nog niet wist: Vincent was intens verliefd geworden op een prostituee. Haar naam was Clasi-na Maria Hoornik (1850-1904) maar Vincent noemde haar Christien in zijn brieven aan zijn broer Theo, later werd dat “de vrouw”. Sien was haar werknaam.

Van Gogh: “Ik heb deze winter ontmoet een zwangere vrouw, verlaten door de man wiens kind zij in het lijf droeg. Een zwangere vrouw, die in de winter op straat zwierf, haar brood moest verdienen, gij weet wel hoe.”

In de brieven wordt duidelijk dat Vincent, indien hij met Sien trouwt geen geld meer zal ontvangen van zijn broer, van wie hij financieel afhankelijk was. Hij klaagt zijn broer aan voor diens onmenselijke beslissing: “Doch bliksem - hoe heb ik het nu - en in welke tijd leven we - wordt toch wakker Theo, laat u niet overdonderen of influencieren door jezuïtismes. Verdien ik dat gij mij in de steek zoudt laten, omdat ik een zwangere vrouw heb geholpen en haar niet weer opnieuw de straat wil opsturen. Wij hebben elkaar trouw beloofd, mogen wij dat niet doen?

Staat daar de dood op?

Adieu kerel, doch voor gij toeslaat en mij de kop afhakt en die van Christien en het kind erbij...slaap er nog eens op. Doch nog eens - als 't moet - dan ik godsnaam 'kop af', maar liever niet, ik heb hem nodig bij het tekenen.

P.S. Ook Christien en 't kind zouden zonder kop niet poseren kunnen.”