

Als wij de geschiedenis bekijken zien we dat Latijns Amerika onder een koloniaal systeem functioneerde. De consequentie daarvan is dat er nu nog op grote schaal afhankelijkheidsrelaties bestaan waarin de ene mens de ander tot object degradeert.

De economische politiek zoals deze in de praktijk werkt in de Latijnsamerikaanse landen draagt bij tot een toename van de armoede van de stedelijke - en boerenbevolking, terwijl de winsten toenemen en ten goede komen aan enkele nationale en transnationale ondernemersklassen.

Steeds lagere lonen en grotere werkeloosheid zijn er de oorzaak van dat steeds grotere groepen van de bevolking onder de armoedegrens terecht komen. Er is een sterke tendens in de richting van een zuiver kapitalistische maatschappij waarbij de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.

Vrouwen afkomstig uit verschillende sociale sectoren en van alle leeftijden reageren op het slechter worden van de levensomstandigheden voor individu en gezin.

Veel Latijnsamerikaanse vrouwen reizen naar Europese landen op zoek naar een betere toekomst en een plaats op de arbeidsmarkt. Velen moeten kiezen voor prostitutie, sommigen kunnen kiezen voor andere vormen van arbeid.

Door steeds harder te werken dragen zij bij aan de kosten van het levensonderhoud van hun kinderen en familie, vaak ten koste van hun gezondheid en hun persoonlijk welzijn. Zij beseffen vaak niet dat zij slachtoffer zijn van discriminatie en uitbuiting op de arbeidsmarkt.

Wij komen uit landen waar de rijke bevoorrechte klasse het voor het zeggen heeft, waar geen vrijheid van meningsuiting maar de gesel heerst, waar omkoping de plaats van het recht inneemt.

Het werk van Centro Social Mama Tingo bestaat niet alleen uit het zoeken van een huis voor de vrouwen, de vrouwen aanmelden bij het ziekenfonds en hen naar een school sturen om Nederlands te leren. Wij moeten ons zelf bewust worden van het systeem van onderdrukking dat in Latijns-Amerika heerst en de gevolgen ervan op sociaal -, economisch - en politiek gebied. Tevens willen wij bewust worden van onze maatschappelijke positie in de Latijnsamerikaanse landen en van de maatschappelijke structuur waarin wij nu leven met als doel:

1. opvoeden tot kritisch bewustzijn,
2. een duidelijk inzicht hebben in de sociale, politieke en economische tegenstellingen,
3. aankweken van een structurele perceptie van de eigen problematiek,
4. confrontatie van gezichtspunten om inzicht te verkrijgen in de eigen situatie,
5. de eigen situatie onder woorden leren brengen, dus het doorbreken van 'de cultuur van het zwijgen'.