

Om deze redenen wenden wij ons tot Uwe Majesteit met het verzoek ons te helpen en te voorkomen dat het Centro social Mama Tingo wordt gesloten.

Mama Tingo kreeg subsidie van de gemeente Amsterdam totdat zij deze introk met als reden dat het centrum niet meer nodig is. De werkelijkheid is tegengesteld!

Het Centro Social Mama Tingo mag niet worden gesloten. Voor ons betekent het een 'thuis', een vluchtplaats waar wij hulp, steun, liefde en begrip ontvangen. Hier worden wij onderwezen, opgevoed en wordt de weg geopend naar de Nederlandse samenleving. Hier worden barrières weggeruimd. Zonder Mama Tingo zullen wij zijn als een boot midden op zee zonder kapitein of kompas, wij willen niet ten ondergaan, wij willen leven in de volledige zin van het woord.

Nederland is een democratisch land waar miljoenen mensen wonen, velen van hen met een andere culturele achtergrond. Wij weten dat wij in een geciviliseerde cultuur leven waar men de Universele Mensenrechten niet mag schenden. Wij zijn mensen en willen gehoord worden. Wij willen gerespecteerd worden en dat ons recht wordt gedaan. Wij willen dat het Nederlandse volk en de autoriteiten begrijpen dat wij door middel van deze brief hulp vragen omdat wij deze nodig hebben.

Majesteit wij vragen U ons te helpen en niet Uw ogen te sluiten voor de realiteit waarmee wij te maken hebben.

God zegene U,

Namens de Latijnsamerikaanse vrouwen die Centro Social Mama Tingo bezoeken, tekenen:

CARLA

GLORIA

ESTELLA

CLARITA

p.s. Deze brief is vertaald uit het Spaans.