



# LOSSE TONGEN

## BRIEVEN VAN LEZERS

Beste Dames,

Ik heb nu een aantal keer jullie blad (Blacklight red.) gelezen en ik moet toegeven dat er leuke dingen in staan. Toch zou ik jullie willen vragen of ik nou de enige ben die het werk altijd walgelijk heeft gevonden. Ik heb ongeveer twee jaar gewerkt in clubs en prive huizen. De sfeer in die huizen was meestal wel goed al was er af en toe wel sprake van een zekere afgunst naar meisjes (vooral nieuwe) die veel klanten hadden.

Soms had ik het gevoel dat ze gewoon aan het knokken waren voor zo'n walgelijk ventje. Ikzelf heb er dan ook nooit aan meegedaan, eigenlijk was ik blij als ze mij niet kozen. Hoe kan iemand het nou leuk vinden om zo'n zweterige stinkaap boven op zich te hebben? Het deed mij altijd meer denken aan een gevecht dan aan sex. Je moet maar zorgen dat hij je borsten niet bont en blauw knijpt, dat hij niet in de buurt van je mond komt, dat het condoom erom blijft zitten (in dat hij niet probeert het er stiekem af te trekken), dat hij (grof gezegd) op een normale manier neukt enz. enz. Ik kan dus niet begrijpen dat vrouwen dat leuk vinden, en dan praat ik nog niet eens over klanten die je op straat aanspreken. Nu een jaar later vallen die klootzakken me daar nog steeds mee lastig, zelfs als ik met mijn kind boodschappen loop te doen. Er wordt ook aan alle kanten een inbreuk op je lijf gedaan, het kan toch niet goed zijn om zoveel keer per dag sex te hebben en dan nog al die chemische troep die op een condoom zit enzo. Dit is de eerste keer dat ik (al is het schriftelijk) mijn mond open doe over mijn verleden en ik merk dat het me nog steeds pijn doet. Zijn er dan echt niet meer vrouwen zoals ik?

(naam en adres bekend)