

## HET LEVEN

Vaak zijn er van die dagen  
Dat je zit met duizenden vragen.

Je vraagt je dan vaak af

Ben ik laf?

Of is het leven gewoon hard?

Als je begint aan een nieuwe start

Gewoon een heel ander leven

Weg, van alle narigheid gedreven.

Of vlucht ik naar onzekerheid

En raak je dan nog meer kwijt?

Dit zijn nu van die dagen

Dat je zit met duizenden vragen.

Je voelt je bang, verdrietig, boos,

En voelt je net een dorre roos.

Dat alles maakt me bang

En jaagt me flink op stang.

Dan val je weg in eenzaamheid

En raak je alles kwijt.

Dan komt ineens dat stemmetje

En weg valt dan dat remmetje.

Die me zegt; Kop op meid,

En dat je dan bevrijd.

Je vecht dan door in dit harde leven

En weet het leven duurt maar even.

En al schrijf ik nu op klad

Ik zit nog steeds op hetzelfde pad.

Dit zijn nu van die dagen

Dat je zit met duizenden vragen.

