

De Stichting Sociaal Erotische Dienstverlening (SED), bemiddeling van contacten voor psycho-sociaal kwetsbare mensen.

Hoi, ik ben Agnes en ik heb zo af en toe een contact via de SED.

Ik ben al jaren hoer en wist dat ik niet meer de gewone prostitutie in wilde. Voordat ik mijn zoontje (nu vijf jaar) kreeg, werkte ik bij geestelijk gehandicapte kinderen. Daar had ik al kennis gemaakt met het gemis aan warmte/tederheid voor deze groep uit onze samenleving. Het is behoorlijk frustrerend je dit te beseffen, want de druk van het personeelstekort en de vele persoontjes die je moet helpen met eten, aankleden, wassen en verplaatsen, maakt dat er geen tijd overblijft voor iets meer dan een kleine aai over een wang, zonder een ander tekort te doen of jaloers te maken. Goed, dit is één van de redenen voor mij geweest om via de SED wat aandacht te schenken aan degenen die totaal lijken te zijn verstoten van iedere vorm van lichamelijk contact. Het feit dat ik ben opgegroeid naast een broer die geestelijk wat minder begaafd was en sexueel vreselijk gefrustreerd (wat in zijn puberteit tot vervelende toestanden leidde) maakt voor mij de bal rond. Maar je kan heel andere redenen hebben om via de SED wat contacten te hebben.

Misschien ben je de veeleisende mannen beu, die denken dat ze, omdat ze toch betalen, je mogen bezitten, en uit contact altijd méér proberen te halen dan wat jij voor jezelf hebt bepaald.

Of misschien wil je naast het stereotype spel eens ècht contact, want deze mannen laat je werkelijk bevredigd achter (zonder dat er geneukt is, want de meeste klanten slikken medicijnen waardoor ze erg versuft zijn. Tevens maken die een erectie onmogelijk).

De mannen die ik ontmoet heb via de SED zijn al zielsgelukkig met een warm lijf dichtbij en jij moet er daarom alert op zijn dat zij (die je zelfs betalen) zichzelf niet tekort doen, omdat ze nauwelijks iets vragen of uit zichzelf kenbaar maken. Ik wil het niet al te romantisch afschilderen, want het is wel heel erg zwaar om je te moeten verplaatsen in iemand bij wie het in zijn hoofd heel anders toegaat dan in jezelf. Ook zijn deze mensen vaak absoluut niet aantrekkelijk volgens de banale, door de maatschappij gestelde normen.

Als je er echt niet over heen kan komen dat iemand je heel anders aankijkt (of helemaal niet durft aan te kijken), of dat iemand zich anders beweegt dan wij gewend zijn, en er niet tegen kunt om zelf de leiding te moeten nemen en daarbij heel voorzichtig te zijn om iemand niet te kwetsen zodat hij in zijn schulp kruipt, dan kun je geen contacten via de SED aangaan.

Heb je geen last van dit soort uiterlijkheden en aangeleerde gewoontes dan kun je via de SED in contact komen met mensen die je een heel warm gevoel geven omdat het ze echt goed doet je te ontmoeten en jouw aandacht en warmte te ontvangen.

De stichting richt zich in de eerste instantie op chronisch schizofrene mensen, maar bemiddelt nu ook voor psychisch zwakkeren uit bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Agnes.

