

Blunder

Ik had al een jaar in clubs gewerkt toen ik besloot dat ik het raam wou proberen. Na de eerste twee dagen wist ik al dat ik de goede beslissing had genomen. Eindelijk kon ik mijn eigen werktijden kiezen, kon ik onsmakelijk klanten voorbij laten lopen, en best of all, ik hoefde niet de helft van mijn geld af te staan aan de baas.

In de club, rekent een klant altijd af met de baas, en je wordt aan het einde van de dag uitbetaald. Achter het raam moet je zelf op je geld letten. En daarmee had ik mijn eerste blunder achter het raam.

Ik kreeg een klant die 'rustig aan' wou doen. Hij legde f200 neer. Ik stopte het geld in het blikje naast mijn stoel, zoals ik dat altijd deed. Na afloop ging ik naar de keuken om wat fris te halen. Ik kwam terug, we kletsten nog wat en hij vertrok. Toen wou ik het geld beneden zetten. Ik deed mijn blikje open en ja hoor, LEEG. Hoe kon ik zo stom zijn om die klant alleen te laten! Door schade en schande wordt je wijzer, en die blunder heb ik nooit meer gemaakt.

Patricia

