



# losse tongen

Beste lezers,

Losse Tongen is het rubriek waar je al je vragen, problemen en reacties kwijt kan. Wij zullen proberen om je vragen te beantwoorden. Reacties van lezers die iets te zeggen hebben over eerder verschenen brieven zijn ook welkom! Soms kan het zijn dat wij een brief inkorten vanwege gebrek aan ruimte. Maar we houden de essentie er wel in!

De redactie

Hallo,

Sinds een maand of zes werk ik niet meer, en dat was echt niet omdat ik het zo afschuwelijk vond! Natuurlijk had ook ik zo van die dagen; weinig klanten, of juist veel zeurpieten. Maar ik mis het nog altijd en denk bijna dagelijks om maar weer te beginnen.

Het enige wat me tegenhoudt is de sfeer op dit moment; die eeuwige concurrentie; ik ben beter dan jij en zij is geen echte hoer. Iedereen kijkt alleen maar naar die ander vol haat en nijd. Terwijl ik denk dat we allemaal iets eigens hebben; ik weet waar ik goed in ben. Net als de concurrentie tussen meerdere winkels in een buurt; bij de ene koop je je brood en bij de ander je vlees en bij een derde ga je voor een praatje. Dames (en heren) het zal ons geen kwaad doen om wat minder om ons heen te slaan, en trots te zijn op het werk wat we doen!

Jeanine