

# B/under

Het is al weer een hele tijd geleden, nog voor dat ik zelf in de gaten had dat ik 'in het leven zat'. Het was in de jaren dat de vele buitenlandse hippies op de Dam en in het Vondelpark zaten en er voor het eerst openlijk geblowd werd. Ik vond het maar wat spannend, vriendjes die ouder en interessanter waren, dope en zwerven langs de straten.

Het was eigenlijk al snel gewoon om met iemand mee te gaan, voor een blowtje, iedereen deed dat. Het voelde niet als werken: het was voor de gezelligheid dachten we toen.

Pas op het moment dat het mis ging wist ik dat er wel wat meer aan vast zat.

Net als anders raakten we op de Dam aan de praat, deze oudere man en ik. Een heel verhaal had hij over dat het toch zo goed was al die vrijheid en zo. Ook vertelde hij dat er op de Zeedijk al in het begin van deze eeuw "sigaretjes" gerookt werden, maar dan wel in 't geniep. Natuurlijk vertelde ik hem mijn (vaste) verhaal: weinig zakgeld geen dope.. en zoals ik al vermoedde wist hij wel een oplossing.

Eigenlijk had ik verwacht dat we ter plekke een stukje zouden kopen, maar nee hij had een heel groot stuk thuis liggen.

Natuurlijk wist ik wat er van me verwacht werd en bij zijn huis aangekomen, kwam ik mijn deel van de afspraak na. De ouwe bleek nu niet zo interessant meer maar had wel nog heel wat puf.

Terug op de Dam draaide ik snel een stickie van mijn "beloning", maar al snel kwam ik erachter dat het een duur betaalde dienst was geweest. De stuf die ik had "gekregen" was een rare mengeling van drop en weet ik veel wat en stoned werd je er al helemaal niet van. Ik heb me toen voorgenomen alleen maar voor cash geld te werken en de dope verder ook maar links te laten liggen.

