

Naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad van 03-12-1993 belde ik Henk Klein Beekman op voor een vraaggesprek. Latere artikelen die verschenen in diverse kranten brachten niet veel nieuws.

Interview

MET HENK KLEIN BEEKMAN

Elk artikel bevatte precies dezelfde informatie. Mij scheen het toe dat meneer Klein Beekman een standaard verhaal voorhanden had die hij aan elke willekeurige journalist doorspeelde. Om niet weer te vervallen in herhaling heb ik uit het vraaggesprek de leukste en meest interessante uitspraken gehaald. Ik heb ze op een rijtje gezet:

Het derde gedeelte van de cursus is het psychologische gedeelte. Dat wordt ook weer door een professioneel iemand gegeven. Dan gaat het niet zozeer om de psyche van de klant maar juist om die van het meisje. We willen haar leren hoe ze met zichzelf moet omgaan, hoe ze haar eigenwaarde kan behouden. Hoe ze haar grenzen kan stellen, zowel naar de klant als naar de exploitant toe.

Het is dus duidelijk niet alleen klantgericht. We willen haar iets handiger maken. Als je iets niet wilt, dan hoeft het niet en dat kun je ook naar je exploitant toe duidelijk maken. Als hij dan toch iets wil wat jij niet wilt dan hoef je dat niet te accepteren.

Kijk, wij moeten het natuurlijk ook nog leren. Wij binnen de VFR hebben allemaal wel onze visie over

hoe het zou moeten zijn. Tot nu toe besteden we vrijwel geen aandacht aan de juridische kant (zoals bijv. belasting betalen e.d.) Als gaandeweg blijkt dat daar wel vraag naar is zullen we daar een gespecialiseerd iemand voor moeten binnen halen. Stel dat de cursus heel goed gaat lopen en de deelnemers zijn enthousiast, dan zou je een vervolg kunnen maken waarin je dit soort zaken aan de orde gaat stellen. Ons probleem is dat we de cursus toch in de tijd van de meisjes geven. Het kost hoe dan ook tijd en geld.

Doordat we in tijdnood zitten moeten we ons beperken tot een aantal zaken die misschien wel belangrijker zijn dan de belasting.

Ik sprak op een conferentie over internationale vrouwenhandel in Maastricht met iemand over Eroti-keur. De cursus kwam ook ter sprake. Toevallig zat er schuin achter me een journalist. Ja, en toen was het mis. Alles is te snel in de publiciteit gekomen. We hebben inmiddels iedereen kunnen benaderen behalve de psychologen. Mede door die te snelle publiciteit verwachten we toch eind januari, begin februari te kunnen starten.

In eerste instantie richten we ons, voor deelname aan de cursus, op clubs. Die cursus moet betaald worden, dat haal je weg daar waar het meeste geld zit. Dat is bij de exploitanten, makkelijk zat. Zo is er vanuit de hulpverlening gevraagd of zij ook de cursus mochten volgen. Eigenlijk ben ik daar wel blij mee. Misschien is dat wel eens goed voor die hulpverleners. Misschien nog wel beter voor hen dan voor prostituties.

Natuurlijk is er het risico dat een meisje uit mijn club, nadat ze via mij de cursus heeft gevolgd, verdwijnt naar een andere exploitant. Ik hoop dan dat die andere exploitant het profijt van de cursus ziet en zijn eigen meisjes ook naar de cursus stuurt. Als een van zijn meisjes dan naar mijn club komt, een paar dagen later....ach dan is het kringetje weer rond.