

advertentie: "Verdien net als zovele andere meisjes Fl. 1000,- per avond!", beschikken zij zeer regelmatig over nieuw personeel. Het liefste willen ze nieuwelingen die onervaren zijn op escort-gebied, zodat ze die zelf kunnen 'vormen'. Met vormen bedoelen zij dan, drillen, onderdrukken, uitbuiten, leegzuigen, gebruiken enzovoorts.

Een voorbeeldje: ze hebben een Spaans meisje dat geen andere taal dan Spaans sprak "gevormd" naar het idee dat ze 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar moest zijn.

De sollicitatieprocedure gaat als volgt: Als een meisje zich aanmeldt en ze lijkt voor het bureau geschikt, dan krijgt ze eerst een gesprek. Daarna moet ze zich uitkleden (!) ter vleeskeuring. De huisregels krijgt ze mee naar huis nadat ze over het financiële aspect met klanten grondig is geïnstrueerd. (Goed opletten dus want als er iets mis gaat komt dat voor jouw rekening plus dat je het bureau ook nog eens moet betalen. Dat komt dus neer op Fl. 275,- per uur!!

De meisjes worden zodanig geïntimideerd dat ze het wel uit hun hoofd laten de regels te overtrouwen.

Iets over die regels. Ten eerste is er het rooster. Iedere zondag moet dit worden doorgebeld. Per week moet je 4 shifts van 10 uur draaien, waaronder in ieder geval de zeer vermoeiende nightshift van 20.00 uur tot 06.00 uur. Het kan dus zijn dat je achter elkaar door moet werken en als je 'geboekt' bent voor 06.00 uur, kennen de telefonistes geen pardon-zij krijgen commissie over ieder uurtje escort-en moet je door, al is het 12.00 uur de volgende dag. Blijkt dat je de volgende dag om 17.00 uur op de lijst staat, ach, dan wordt je gewoon om 17.00 uur gebeld of je 'even' een escortje kan doen.

Met vermoeidheid wordt absoluut geen rekening gehouden want: "Geld is Geld" en als je een-

maal je schema hebt doorgegeven kan dat niet meer veranderd worden, ook al heb je de voorgaande dag/dagen nog zo lang gewerkt.

Zoals je ziet zijn dit dus geen prettige werkomstandigheden. De "bedrijfsfilosofie" van deze heren is gebaseerd op 'korte termijndenken', er moet nu geld verdiend worden, wat er daarna gebeurd met de klanten en/of de meisjes zal hun een zorg zijn.

De meeste meisjes worden - als ze zelf al niet opstappen - na verloop van tijd ontslagen wegens disfunctioneren. Het ontslag gaat gepaard met scheldpartijen en dreigementen en naar hun tegoeden, die altijd over een week lopen, kunnen ze dan wel fluiten.

Om dit alles voor jezelf te voorkomen moet je dus, als je de escort in wilt, zeker niet voor Valentine of een van de andere in dit artikel genoemde bedrijfjes gaan werken. Immers: EEN

GEWAARSCHUWDE HOER TELT VOOR TWEE, WANT, OOK AL DENKEN ZE DAAR BIJ VALENTINE ANDERS OVER, JIJ BENT OOK MAAR EEN MENS !!!

P.S. Zijn er nog meer meiden die nare ervaringen hebben meege maakt bij Valentine? Zo ja, REAGEER DAN (desgewenst anoniem), WANT SAMEN STAAN WE STERK! Esther de Korte

Engo

"Eerste kerstdag moest ik naar een klant (zo'n Paulus de boskaboutertype, zo'n mannetje met een ringbaardje) in een hotel in de Kerkstraat. Ik kwam aan met de trein in de hal van het Centraal Station in Amsterdam. Ik liep dwars door de hal door naar buiten, en je zag hoe het handje vol bisnisjongens (de fl.50,-klasse) en dito plakheren naar me keken! Ik had lieslaarzen aan, een balletmaillot met daaronder een 'belt', (een balletslip waar je die



bobbel van krijgt) en een koket lakjasje, heel kort. Heel anders dus dan de meeste jongens met de gangbare spijkerbroek en zo. Met de meeste mannelijke collega's heb ik weinig binding. Ik heb altijd, vanaf mijn 18e, alleen gewerkt in mijn eentje. En ook nog 's buiten de plekken om van de geregelde homobisnis in Amsterdam".

"Ik vind het wel goed dat een jongen genaamd Vincent een vaste rubriek verzorgt. Is hij die Vincent van de film 'Hoeren van Meral Uska'? Daar kwam ook een Vincent in voor. Hoewel ik me niet aan hem verwant voel, hij is me te 'mannelijk', komt hij me wel sympathiek over".

"Zoals het een goede gastheer betaamt (zie 'in de bisnis' van Sari van der Poel) ben ik bezig innovatief te denken en dat bracht me ertoe te schrijven naar Esquire, een soort escortburo maar dan voor butlers. Toen kreeg ik een briefje terug. Nadat ik van verbazing bijgekomen was, vond ik het toch wel leerzaam. En je steekt er ook wat van op! Collega's zijn nu gewaarschuwd... Van hotels moet je 't hebben, niet van butlers.

