

vroeger voor  
geld het mensen  
naar bed...



- Deze brief is gericht aan alle prostituees en  
ex-prostituees -

- Geachte mensen,

Sinds m'n tiende ben ik op de hoogte van het  
feit dat m'n moeder vroeger de kost verdiende  
voor 't gezin als prostituee. Voor mij als  
kind niet schokkend want Mamma was lief  
dus alles wat ze deed was mij best.

Toch kreeg ik al heel snel door dat de buiten-  
wereld anders over haar vak dacht. Algemeen  
bekend, geloof ik, hoe dat in z'n werk gaat.

Met de wetenschap dat ze nooit iemand daarmee  
kwaad heeft gedaan en met een sterk rechtvaardig-  
heidsgevoel, heb ik de kritiek nog steeds doorstaan. Ik geloof dat ik er zelfs  
sterker van ben geworden.

Nu ben ik, net als m'n moeder, een artiest (want dat was ze zeker!)  
Ik verkoop mezelf alleen op een ander vlak. Ik hoop m'n geld bij elkaar te  
kunnen tekenen. Nu ben ik nog een studente illustratie aan de kunstacademie.

Ik schrijf dit alles niet zonder reden natuurlijk. Ik ben van plan een serie  
portretten te maken van (ex-) hoeren; en daar heb ik jullie voor nodig.

Graag wil ik mensen, individuen laten zien, persoonlijkheden, artiesten met  
een naam. Dát je geeërd wordt als  
personality en niet de grond ingetrapt  
als stet. Ik wil dus niet het hoeren-  
leven idealiseren en het gaat mij ook  
niet om prostituees tijdens hun werk.

Ik wil mensen die zich laten zien  
zoals ze gezien willen worden, als  
mens dus. En daarvoor vraag ik  
jullie te poseren. Het pynlijkste van mijn  
kant is dat ik geen geld heb om jullie  
te betalen. Dus stel ik voor te betalen  
met een werk, portret of een zeefdruk  
van het uiteindelijke werk.

In ieder geval alvast hartelijk dank  
voor jullie aandacht!

Petra Urban



Petra Urban  
Prinsenstraat 5  
9711 CL Groningen

(ik ben in bezit van een  
OV-jaarkaart!)