

# Blunder

Het volgende gebeurde me alweer enige jaren geleden. Ik werkte nog niet zo heel lang als raamprostitutuee en was net naar een andere werkplek verhuisd.

Het was een druilerige woensdagavond waarop natuurlijk weer eens een belangrijke voetbalwedstrijd plaatsvond. In de verre omtrek geen klant te bekennen en ik zat me dan ook behoorlijk op te winden want ik had mijn huur nog niet verdiend en de avond was al halverwege.

Plotseling werd mijn aandacht getrokken door het silhouet van een klant in de verte die me bekend voorkwam. Ik rechte mijn rug en kneep mijn ogen tot spleetjes om de persoon te herkennen in mijn "spionnetje". Het leek Theo wel aan zijn loopje te zien.

Naarmate de man dichterbij kwam werd ik zekerder van mijn zaak. Ja hoor, hij was het.

Ik ging er eens goed voor zitten. Wat zou hij blij zijn mij hier te zien. Ik was nogal "halsoverkop" van mijn vorige werkadres vertrokken en Theo was een van mijn favoriete vaste klanten. Hij betaalde nooit minder dan 150,- dus ik was naar mijn gevoel voor vanavond van mijn kamerhuurprobleem verlost.

Op het moment dat hij mijn raam passeerde toverde ik de meest gastvrije glimlach die ik in mijn repertoire heb om mijn lippen en hield mijn vinger al bij het knopje om de deur te openen. Theo liep langs, keek me recht in de ogen en..... liep snel door. Ik ging er vanuit dat hij me niet zo snel had herkend dus gooide mijn raam op een kier en riep: Joehoe, ik zit hier!

Op hetzelfde moment hoorde ik de deur van mijn buurvrouw dichtvallen en ik begreep dat Theo bij haar naar binnen was gegaan. Op dat moment kon ik wel door de grond natuurlijk.

Nu weet ik wel beter, een vaste klant bestaat niet. Iedere klant gaat wel eens "vreemd" met een collega.

