

## Condoom Campagnes



Batteries Included · Francois Robert

Je vraagt je toch af hoe het tegenwoordig nog mogelijk is (met al die voorlichtingscampagnes!) dat klanten zo eigenwijs zijn om zonder condoom te willen...

Ik ben zelf verslaafd en werk achter het Centraal Station in Amsterdam. Als verslaafde hoer wordt er door allerlei instanties (en je geweten) druk op je uitgeoefend om met condoom te werken.

Begrijpelijk, maar wat dacht je van al die klanten die bij je komen met opmerkingen als: "Wat zie jij er goed uit! Met jou wil ik wel zonder condoom!" Of: Jij bent zo beschaafd, jij hebt vast geen AIDS."

Ik heb het wel eens meegemaakt dat een klant vroeg of ik zonder condoom wilde neuken, ik weigerde, (niet alleen om het gevaar van AIDS en andere ziektes, maar ik vind het idee van al die kwakkies in m'n doos niet zo fijn...). En na wat gezeur en opbieden van zijn kant zag hij toch wel in dat zonder condoom het feest niet doorging. Na de wip moest hij me wel even vernederen (je kent dat soort mannetjes wel, ook al zijn ze nog zo heftig klaar gekomen, of misschien juist wel daarom...). Want toen ik hem vertelde dat ik behoorlijk veel van medische zaken afwist zei hij: "Nogal stom hè, als je daar zo veel van afweet waarom ben je dan verslaafd?" Daar werd ik helemaal pissig over en zei: "Stom?! Weet je wat stom is? Zonder condoom willen neuken, dat is pas stom!!!" Ik zag hem helemaal ineenkrimpen, hij wist totaal niet meer wat ie moest zeggen. Zomaar op z'n nummer gezet door een "stomme heroïnehoer".

Toen ik uit de auto stapte zag ik het kinderstoeltje dat op de achterbank gemonteerd was...

Waarom ligt die verantwoording bij mij? Waarom kan zo'n man uit verantwoordelijkheidsgevoel tegenover vrouw en kind (en mij) zich niet aan de regels houden zonder dat ik hem daarop moet wijzen?

Vanavond brengt ie weer een avond voor de televisie door (met voorlichtingscampagnes...) en gaat daarna weer met zijn vrouw naar bed. Zonder condoom.

Judith