

# LOSSE TONGEN

*Beste Collega's*

*Hieronder volgen mijn ervaringen als mannelijke hoer in zuid- oost Nederland.*

*Ik ben bijna zesentwintig en homo. Ik baal ervan om elke dag weer geconfronteerd te worden met het feit dat mensen 'ons mannen' maar raar vinden. Het is heel dubbel, want juist wij homo's gaan op de 'speciale homobanen' flink tekeer. Dan mag daar toch wel blijk zijn van respect?*

*Bijna twee jaar geleden begon ik te werken, toen was ik vierentwintig en dat is al rijkelijk oud voor een homo. In deze prostitutie is leeftijd bijzonder belangrijk, hoe jonger hoe beter lijkt het wel. Ik werk nu voor escort bureau's en voorheen scharrelde ik er wel eens wat bij op de 'banen'.*

*Veel mensen hebben hele rare ideeën over ons, zeer zeker niet gemakkelijke, vak.*

*Soms belt één of andere zeikerd stomdronken voor een escort. Wanneer je dan bij hem aankomt doet hij er wel tien minuten over om zijn voordeur te openen. In bed blijkt hij nog eens de grootste puber. Vaak is-ie al niet eens meer in staat om aan te geven wat hij nu prettig vindt. Wanneer je dan een uurtje aan het klungelen bent geweest en het tijd is om weer op te stappen ligt meneer al hoog en breed te meuren.*

*Soms belt één of andere kluns voor een escort en begint vervolgens alles wat maar denkbaar is aan je af te kraken. De klootzak heeft later zelfs nog het lef om weer voor een escort te bellen. Het is dat ik zelf al geen zin meer had om te gaan, maar zo iemand zou je toch wat.....*

*Maar gelukkig is er ook die ene, niet echt je type wel eens waar, maar zeer erkentelijk en correct persoon. Hij verontschuldigde zichzelf zelfs omdat hij zo laat belde (terwijl het pas middernacht was). Aan het einde van een uur verlengde escort, -waarvan we het laatste uur alleen hebben gekletst-, geeft-ie me nog eens twee geeltjes fooi! Dit komt niet vaak voor in de omgeving waarin ik werk.*

*Maar ondanks de grote verschillen in de klanten die je kunt treffen, vind ik het een heel mooi vak. Ik doe het met heel veel plezier, al is het maar om een beetje aan het negatieve imago te sleutelen wat mensen ons toerekenen.*

*Groetjes, Michael*