

Het Beloonde verhaal...

In Januari van dit jaar loofde de Rode Draad een gros condooms uit, als aanmoedigingsprijs, voor het verhaal dat geplaatst wordt in één van de Vluggertjes van 1994. Hieronder volgt het winnende verhaal.

Mijn Broer studeert in Amsterdam en zijn studentenvereniging had een wallentocht onder leiding van Rob Van Hulst (ofwel Erik de Koning uit medisch centrum west) georganiseerd.

Vanwege mijn grote interesse op dit gebied besloot ik mee te gaan als introduc e. Ik ben werkzaam voor een escortbureau, maar dit wilde ik niet kenbaar maken aan Rob of de groep. Ik ben de laatste die zich voor haar werk schaamt hoor, maar ik wilde Rob zijn verhaal laten doen zonder me ertussen te mengen. Ook kon ik zo de reacties van de mede-deelnemers horen (wel een tolerante groep overigens) en bovendien beschouwde ik dit als een vrije dag.

Afijn, zo belandden we bij SM-meesteres Sandra. Gezeten op de vloer van haar zolderkamer vroeg Rob of we ons wilden voorstellen aan haar. Allemaal studenten dus. Nee, ik niet. Wat ik dan voor werk deed. Eerst hield ik de boot af, maar hij bleef aandringen, vond het wat raar dat ik dat niet wilde zeggen.

Mijn vrienden en familie weten allemaal wat voor werk ik doe, ik maak er geen geheim van, maar zo in een groep van dertien mensen het even vertellen is toch wat anders. Ik voelde me steeds roder worden. Tenslotte zei ik: "ik doe hetzelfde werk als de vrouwen in deze buurt, alleen ik werk voor een escortbureau".

Later verontschuldigde Rob zich voor zijn aandringen, maar ja, hij had toch ook niet kunnen weten hoe het in elkaar zat.

Na onze groep was nog een tweede groep sociologie-studenten aan de beurt. Via via vernam ik dat mijn bekentenis meteen als anekdote in Rob zijn wallentocht was opgenomen. Precies zoals ik verwacht had. Maar wat hij kan, kan ik ook, dacht ik. Ik stuur deze anekdote gewoon op naar De Rode Draad.

De doos condooms is intussen naar haar toegestuurd, dus zij kan er weer even tegen aan. Waar deze prijsvraag om gaat is eigenlijk het jaar lang gratis condooms, dat jij kunt winnen wanneer jouw verhaal geplaatst wordt in de Blacklight. Laat je dus niet ontmoedigen omdat jij nu net niet die aanmoedigingsprijs hebt gewonnen, maar stuur gewoon je verhaal op voor de hoofdprijs: EEN JAAR LANG GRATIS CONDOOMS!!

Wij wensen jullie veel succes.