



## DE HOER OP IN ARNHEM EN UTRECHT

Op 20 mei is de Rode Draad naar Arnhem en Utrecht geweest om eens te kijken hoe het er daar allemaal aan toegaat, en ook omdat we kennis wilden maken met de hoeren daar.

We zijn het Spijkerkwartier ingegaan en troffen daar wel wat meiden aan maar minder dan we gehoopt hadden. Misschien omdat we wat aan de vroege kant waren? (Treur niet als je ons gemist hebt, we komen binnenkort eens 's avonds langs!)

Natuurlijk hadden we wat Vluggertjes bij ons en die waren we dus zo kwijt. We hebben nog even gesproken met een meisje dat nog nooit van ons gehoord had en zij vond het leuk om te horen dat de Rode Draad zich inzet als belangenbehartiger voor hoeren.

Daarna zijn we richting Utrecht gegaan, naar de boten aan het Zandpad. Omdat ik zelf alleen op de Europalaan heb gewerkt in Utrecht

wisten we niet goed hoe we daar het snelst konden komen. We hebben het toen maar aan de toiletjuffrouw van de HEMA gevraagd. Die begreep eerst niet waar we moesten zijn, maar toen ik toch duidelijk herhaalde dat ik bij de boten aan het Zandpad moest zijn en niet bij de rondvaartboten(!), vertrouwde ze me toe dat ze daar ook wel eens stiekem ging kijken...

Op het Zandpad werden we als oude bekenden ontvangen. Eén of andere kleerkast die daar baas van het kantoor is stond argwanend toe te kijken. Zeker bang dat we "zijn meisjes" opstoken...

Maar de hoeren vonden het dus heel leuk om ons eens te zien. We hebben met verscheidene meiden even staan praten, en de Vluggertjes die we nog over hadden uitgedeeld.

Misschien zien we jullie binnenkort ergens in Nederland, tot dan!!!