

Op de Werkplek.....

Deze Vloggertjes beginnen we met een nieuwe rubriek genaamd 'op de werkplek....' Hierin laten we zien dat wij hier op kantoor, behalve uit onze neus vreten en koffie drinken, ook nog iets nuttigs doen. Veel van de dingen die we hier op het kantoor doen zijn onzichtbaar, maar om jullie een beetje mee te laten gluren op **onze** werkplek volgt hier een kort overzicht.

De afgelopen twee maanden stonden in het teken van verschillende activiteiten.

We hebben het kantoor een gigantische opknapbeurt gegeven, nieuwe rooie vloerbedekking, de nicotineaanslag bedekt onder een laagje latex en voor de rode kamer een mooi roze gordijntje. Jullie zijn welkom het resultaat te komen bezichtigen.

We zijn ook weer een paar keer het land in geweest, naar Arnhem, Utrecht en Amsterdam. Er zijn weer voorlichtingen gegeven over ons prachtige beroep aan de luitjes van de NVSH, politieschool, een Tsjechische overheidsdelegatie en de hogeschool Gelderland. Verder kregen we bezoek van verscheidene journalisten en een Poolse vrouwendelegatie.

Verder zijn we druk bezig met de aanvraag van subsidie aan WVC voor het volgende jaar. Dit vergt veel planning omdat we nu al moeten bedenken welke activiteiten we volgend jaar willen gaan doen, en hoeveel we daar voor nodig hebben.

En natuurlijk de dagelijks terugkomende bezigheden, zoals het verwerken van de post, het betalen van de rekeningen, het doen van bestellingen, de boekhouding, het verstrekken van informatie, de telefoongesprekken, etc.

Natuurlijk is de nieuwe Blacklight verschenen, en daar moest het één en ander voor geregeld worden. Hij moest verstuurd worden, de uitnodigingen voor de borrel moesten op de bus en tenslotte het doopfeest van de Blacklight zelf.



Verder zijn we bezig met de organisatie van de verschillende zomeractiviteiten, daar moet een hoop voor geregeld worden. Zaterdag 25 juni was het bijvoorbeeld Roze zaterdag, we stonden met een standje op museumplein in Amsterdam met allerlei promotiemateriaal. De volgende dag, op zondag 26 juni, was hier in de Rode Kamer een bijeenkomst van vrouwen met een eigen bedrijf.

Zo dit was dus globaal het reilen en zeilen van de Rode Draad werkplek in de afgelopen twee maanden. Deze rubriek wordt vervolgd in de volgende Vloggertjes, dan vertellen je meer over onze belevenissen...