

# LOSSE TONGEN

Amsterdam, 17 augustus 1994

Beste redactie,

Hebben jullie ook met zoveel ergernis naar "Lief en Leed" op 7 augustus zitten kijken? Ik dus wel!

Nu vind ik het toch al verschrikkelijk dat mensen zich aan het leed van anderen verlustigen, maar dit sloeg toch wel alles.

Er was daar een meisje, Mariska, die uit de prostitutie is gestapt. Zoals zij het deed voorkomen is prostitutie het meest verschrikkelijke berceph wat je maar kunt bedenken.

Nou, zoals zij overkoam zou ze in ieder berceph niet gefunctioneerd hebben!

Gelukkig was er ook een andere prostituée, Corry, en die dacht er anders over. Ze maakte de indruk van een heel zelfstandige vrouw. Misschien heeft Mariska dat wel gemist in haar werk, dat zelfstandige...

In ieder geval kreeg die Corry van het publiek, dat zich als een meute jachthonden opstelde, de meest stomfzinnige vragen en opmerkingen te horen.

Of ze nog wel zin had om met haar eigen man te vrijen! (Alsof de dames uit het publiek altijd betergeil en gewillig thuiskomen van hun werk...)

Maar afgezien daarvan, wij zijn normale vrouwen met normale behoeften aan tederheid en sex. En een bakker eet toch ook zijn eigen brood?

Er was ook iemand die heel hysterisch riep dat hoeren slecht zijn omdat ze "toch allemaal zwart werken en dus geen belasting betalen!" Toevallig betaalt ik, en vele collega's met mij, wel belasting...

En wat krijgen we daarvoor terug? Niets!!! Laten ze bij RTL daar nou eens een programma over maken!

Greetjes, Angie

P.S. Mijn complimenten nog voor alle dingen die jullie doen, laten we hopen dat die een beetje begrip wekken bij niet-prostituées!

Een copy van deze brief kregen we toegestuurd van een van onze abonnee's Andre D. De brief is gericht aan de nieuwe staatssecretaris van justitie. Het is zo'n leuke brief dat we vonden dat die wel een plaatsje verdient had in de rubriek Losse Tongen.

*Amsterdam, 20 augustus 1994*

*Mevr. Elizabeth Schmitz,*

*Op de eerste plaats mijn hartelijke gelukwensen met de erkenning, onderkenning en aanvaarding van het staatssecretariaatschap op Justitie. Haarlem zal je missen met je constituerende persoonlijkheid waar nu, hoop ik, het hele land voordeel van zal hebben.*

*Mijn gelukwensen!!!*

*Naar mijn oordeel kun je landelijk historie gaan schrijven als je in staat bent, naast veel andere dingen, ook eindelijk wetgeving te maken voor de twee onderstaande belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Erkenning (na eeuwen) van wat men nu nog prostitutie noemt en veranderde huwelijkswetgeving.*

*Op de eerste plaats positieve maatschappelijke en juridische erkenning van wat men nu nog onder prostitutie verstaat. Persoonlijke juridische erkenning van de vrouw die dat 'menselijke gedrag' als beroep uitoefent. Vanuit die eigen zelfstandige juridische beroepserkenning dient dat beroep genormaliseerd te worden. Belaste en beladen benamingen als prostitutie, hoer enz. dienen in de nieuwe wetgeving vermeden te worden. Samen met de Stichting De Rode Draad te Amsterdam is wetgeving gemakkelijk voor te bereiden.*

*Verder dient de huwelijkswetgeving aangepast te worden aan de huidige wensen en mag het huwelijk niet het enige instituut zijn om sexgedrag te regelen tussen één man en één vrouw. Het instituut huwelijk moet vervangen worden door een rechtscontract tussen personen (van welk geslacht en aantal dan ook) dat financieel-economische belangen regelt. Homo-huwelijken zijn daarmee dan een gepasseerd station!!*

*Mijn inzicht en kennis na jarenlange speciale aandacht voor deze ontwikkeling staat mede jou ter beschikking zo dat wenselijk is!!*

*Veel succes,*

*Andre D.*