

Blunder

Bij het aankomen fietsen zag ik dat de gordijnen gesloten waren van het raam waar ik werk. De zaterdagavond is mijn vaste avond dus ik vroeg mij af welke onverlaat dat niet wist of dacht dat ik niet meer zou komen omdat ik later was.

Het zijn twee ramen boven elkaar, via de bovenste kamer ging ik naar binnen. Door een kier zag ik dat alle lichten brandden en het was er verdacht stil.

Een coïtus interruptus heb ik niet graag op m'n geweten dus ging ik maar weer naar boven om te zitten wachten.

Na een kwartier vond ik het niet meer vervelend maar ronduit asociaal. Daar zat iemand te werken op mijn avond notabene die mij ook nog binnen had horen komen en gewoon ongestoord verder ging. Op hoge poten belde ik de "huisbazin" op die er niet meer van wist dan ik.

Toen ik me uiteindelijk zo ergerde stapte ik driftig naar beneden. Ik klopte.... geen reactie.

Er be kroop me een gevoel van onbehagen of er was iets ergs gebeurd of.....

In één beweging trok ik de schuifdeur open. Jawel, niemand...