

L O S S E

← tongen →

Beste ex-collega's,

Al een jaar of twaalf werk ik met zekere regelmaat in de prostitutie, eerst fulltime, later ben ik enige dagen per week gaan werken. Ik heb zo'n beetje in iedere vorm gewerkt, straat, room, club, privé en escort. Altijd was er een redelijke boterham te verdienen maar de laatste jaren is het om te huilen geweest. De prijzen zijn niet alleen hetzelfde gebleven maar steeds vaker wordt er "onder de prijs" gewerkt waardoor klanten blijven zaniken om meer actie voor minder geld. Waardeloos!

Meestal hoor ik andere hoeren klagen over buitenlandse en verslaafde collega's terwijl zij zelf ook op hun hoofd gaan staan voor een paar tientjes extra. Kortom ik vind er geen moer meer aan.

Natuurlijk ben ik al die jaren uit handen gebleven van de belastingen maar ook hier voel je de veranderingen aankomen. Om mij heen zijn verschillende dames al reeds voor schut geholpen door jaloerse "vriendinnen". Maar ook zonder dat lijkt het er op dat de staat zich steeds poeierachtiger op gaat stellen. Iedereen is bang voor razzia's in de branche waardoor je schichtig aan het werk bent. Vroeger was het gewoon een drooggeiler als een man verdekt opgesteld achter een boom stond, nu denk je onmiddellijk aan een of andere ongeheidsinstantie als iemand te lang in je werkomgeving rondhangt. Misschien wat paranoia gereageerd maar het heeft wel degelijk effect op de kwaliteit van mijn werkomstandigheden.

De reden om destijds te kiezen voor prostitutie had alles te maken met vrijheid. De vrijheid om zelf mijn werkuren te bepalen, mijn eigen werkplek en klanten te kiezen. Bovendien wilde ik niets liever dan samenwerken met vrouwen waar ik al lang voor mijn prostitutiecarrière groot respect voor had. Inmiddels zijn veel van mijn idealen aan het wankelen gebracht door alle maatschappelijke veranderingen. Ik vind het geweldig dat prostitutie inmiddels iets meer is geaccepteerd als beroep maar verder vind ik dat het vak behoorlijk aan het verloederen is. Weinig te verdienen, lastige klanten en een overheid die alles wel eens even voor ons zal gaan regelen. Nou het heeft mijn tijd wel uitgediend en ik kap ermee.

Vorig jaar ben ik al begonnen met wat korte opleidingen om een eigen bedrijfje te beginnen en ik werk nu aan een waterdicht ondernemersplan. Uiteraard blijf ik actief in de

dienstverlening maar niet die van de sex.

Nou darries ik wens jullie alle succes in de toekomst en hoop dat ik er naast zit met mijn sombere voorspellingen. Mogen jullie dagen in de prostitutie net zo gezegend zijn als de mijne in het verleden waren, dan zit het wel goed met ons beroep.

Joke

Beste redactie,

Ik werk nog maar pas in een club in de buurt van Apeldoorn. Ik heb wel vriendelijke collega's maar echt veel wijzer van ze wordt ik niet. Ze zijn namelijk uiterst zuinig in het delen van informatie. Niet dat ik nou zo'n rampenprostituée ben want mijn klanten zijn uiterst tevreden maar toch heeft het bijvoorbeeld drie weken geduurd voordat ik er achter kwam dat ik niet met mijn klanten hoeft te zoenen. Ik vond het een rotstreek van mijn collega's (en baas) dat niemand mij dit verteld had terwijl het voor iedereen een vanzelfsprekende zaak blijkt te zijn. Lullig begin dus. Inmiddels heb ik het beter door maar toch zijn er vast een aantal dingen die ik (nog) niet weet. Ik zou dus graag in contact komen met andere club-vrouwen om zo nu en dan eens wat ervaringen uit te wisselen. Kan dat?

Groeten van Carina

Beste Carina,

Het is altijd prettig om met collega's ervaringen uit te wisselen. De meiden waar je mee in de club werkt zijn echter ook je concurrenten, zodat je niet altijd van ze op aan kan. Natuurlijk letten ze op als er een nieuw gezicht is en zolang je onschuldige blunders maakt zullen ze om je lachen. Als je gevaar gaat lopen kun je in de regel wel op ze rekenen, al kun je daar natuurlijk nooit echt van op aan.

Een betere manier om met collega's ervaringen uit te wisselen ligt er buiten de club.

Daarom organiseert de Rode draad, elke eerste vrijdag van de maand, een open avond. Deze avond is juist