

Het was heel nuttig om aanwezig te zijn. Het blijkt maar weer eens hoe er langs elkaar gewerkt kan worden en dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van elkaars deskundigheid. Het beste is toch om bijvoorbeeld Latijns Amerikaanse vrouwen voor te laten lichten door vrouwen die in diezelfde positie hebben gezeten, die weten hoe ze de boodschap het beste kunnen overdragen!

De middag heb ik vooral gebruikt om duidelijk te maken dat "ze" (zo werden wij, de hoeren, constant aangeduid terwijl we toch echt bij diezelfde workshop zaten) toch het middel vormen in het doel dat ze willen realiseren : zorgen dat de migrante en drugverslaafde prostituées informatie over SOA's en Aids krijgen.

Ik heb me erg vermaakt op deze dag. Het is leuk om allerlei mensen van verschillende instanties te ontmoeten. Ik heb ideeën aan kunnen dragen over hoe het volgens de Rode Draad dingen beter kunnen. En hier en daar heb ik iemand wakker geschud.

Al met al leer je mensen erg snel kennen, je komt ze nog eens hier, nog eens daar tegen en daaruit kan soms iets moois ontstaan.

U begrijpt lieve dames: ik ben op zoek naar versterking van het team dat dit soort dagen afgaat. Wat je nodig hebt is interesse voor de zaken in hoerenland en de kwaliteiten waar je in het vak ook al gebruik van maakt zoals : weten wat je waard bent en dus durven meepraten, mensen op hun manier uitleggen wat jouw visie is (zoals je ervoor zorgt dat een klant er wat bijlegt omdat hij begrijpt dat het dan gezelliger wordt) en vooral jezelf blijven.

Meer dan een dag in de maand ben je niet kwijt, zeker niet als er meer 'zendelingen' zich willen aansluiten.

Voor vragen, informatie e.d. neem kun je contact opnemen met Rico Harley. Tel. 6 24 33 66.

Op de Werkplek...

Een nieuwe lente een nieuw geluid. Rico heeft de plaats van Marianne overgenomen. Rico was tot nu toe actief als bestuurslid maar zal verder op het kantoor werkzaam zijn. Jullie kunnen haar verwachten aan de infotelefoon en in het land. Verder onderhoudt ze contacten met vrijwilligers en ook zal ze geregeld in de Vluggertjes gaan schrijven.

Ondanks onze tijdelijke onderbezetting hebben we ons er toch doorheen geslagen deze eerste twee maanden van het nieuwe jaar. Want zoals jullie wellicht gemerkt hebben is nieuwe Blacklight uit, zijn de posters verspreid, zijn er honderdduizenden kaarten verspreid en heb je de eerste Vluggertjes van '95 in je hand.

Naar aanleiding van de posters, die gratis in diverse bladen en kranten getoond zijn, hebben we geregeld de pers gehaald. De actie mag dan ook een succes genoemd worden.

Naar aanleiding van dit succes zijn we benaderd door een kaarten verspreidings- en productiebedrijf. Zij hebben voor ons van een van de posters 200.000 kaarten gedrukt. Deze worden via cafés, bibliotheken en universiteiten verspreid. We hebben er natuurlijk ook een aantal op kantoor, dus sla je slag, want op een dag gaat het niet voor niets meer.

De Blacklight is dus uit. Op 6 februari is ze gepresenteerd, Margot en Yvette liepen op hun laatste benen. Ze werden beiden ziek na afloop en de week daarna was er dus door overmacht even niemand op kantoor. Onze excuses als je