

# Losse Tongen

**Michael is een jongen van ongeveer 27 jaar. Hij werkt in Nijmegen en omgeving en deelt geregeld zijn belevenissen met ons. Deze keer een drieluik van avonturen.**

Beste collega's,

Laatst ging de telefoon. Het was het escortbureau en ze hadden een escort voor me net buiten Nijmegen.

Ze vertelden dat het een rijsschoolhouder betrof. Ik probeerde me een beeld van de klant te vormen. Ik vraag me vooraf altijd af hoe een klant eruit zou zien zodat ik me aan kan passen.

Toen ik aankwam deed er iemand de deur open waarvan ik nooit verwacht had dat hij klant zou zijn. Het was een knappe, leuke jongen die nog jonger was dan ik.

Hij vertelde dat hij ook dit werk wilde gaan doen en hij vroeg of ik hem een aantal dingen over het werk kon vertellen.

Het eerste dat me te binnen schoot was: "oh jee, een concurrent". Ik vond het gelijk ook raar, want op deze manier zou een voorlichting over het vak wel erg duur zijn.

Na een half uur wilde hij toch maar met me vrijen. Toen we vrijden werden we ineens verliefd op elkaar, iets dat me nog niet eerder gebeurt was.

Ik belde mijn baas op om te zeggen dat ik nog een uur bleef, maar dat ik er niet meer voor betaald zou worden.

Toen ook dat uur voorbij was, is de klant meegegaan naar mijn huis. Hij is het hele weekend gebleven en we hebben het echt bere gezellig gehad.

Later ging ik in diezelfde buitenplaats op escort. De klant deed echter niet open. Hij woonde in een galerijflat en ik besloot samen met de chauffeur te proberen aan de voordeur te komen. De chauffeur is toen met een steuntje van mijn handen op de galerij geklommen en heeft aan de voordeur gebeld.

De klant bleek toch thuis te zijn. Eenmaal binnen merkte ik dat ik mijn semafoon kwijt was. We zijn toen gaan zoeken en hebben hem buiten terug gevonden. Hij was uit mijn zak gevallen toen ik de chauffeur hielp bij zijn klimwerk.

Met Kerst zat ik bij een vriendin te eten toen mijn semafoon afging. Ik kon op een escort en ik liet het kerstmaal voor wat het was.

Nou bleek deze escort in een voor mij heel bekende straat te zijn. Ik belde het bureau om te vragen of de klant toevallig Frans heette. Dat bleek zo te zijn. Ik ben dus die avond betaald naar bed geweest met een hele goeie kennis. Het gaf een raar gevoel, heel apart.

Michael.

