

uw, Soewai. We hadden een heftige relatie. Op een gegeven moment werd ze erg jaloers. Toen is ze me tijdens een feestje van achteren besprongen. Ze zette een mes in mijn keel. Ik viel neer en bloedde verschrikkelijk. Het mes bleef in mijn kin staan. Iedereen was in één klap stil. Mijn kaken begonnen te klappen. Toen ze bij haar positieve kwam, viel ze me om de hals.

In een hechte relatie vormen hoeren nooit een bedreiging

Ik werd, voor hechtingen, naar een ziekenhuis gebracht. Vervolgens zijn we naar huis gegaan. Na enorm veel spijtbetuigingen van Soewai, dronken we, zoals altijd, een kopje thee voor het slapen. Bij haar had ik er stiekem twintig slaappillen in gekwakt. Ze viel als een blok in slaap. Ik heb toen mijn koffers gepakt en ben op het vliegtuig gestapt, weg uit Thailand.

Later heb ik haar, samen met mijn vrouw en dochter, opgezocht in de club waar ze werkte. Ze moest enorm huilen toen ze begreep dat ik haar nog niet vergeten was.

Jan, je hebt veel relaties gehad, ook met meerdere vrouwen tegelijkertijd. Geloof je niet in vaste relaties?

Ik geloof wel in hechte relaties, waarbij je jezelf niet anders voor hoeft te doen dan je bent. Relaties waarin je je niet hoeft te schamen voor wat je voelt. In een zo'n hechte relatie vormen hoeren geen bedreiging. Je relatie wordt er soms zelfs beter door wanneer je je gevoelens met nog iemand kunt delen, hoer of geen hoer.

Mensen proberen elkaar te bezitten, hun wil op te leggen en iemand anders ondergeschikt te maken. Wanneer je daarin meegaat betekent dat dat je je gevoel opzij zet. Je wordt bestuurd door een ander, en gedwongen om je gevoelens weg te drukken.

Mannen die tegen prostitutie zijn vindt ik niet te vertrouwen

Verliefdheid, ook op iemand die van beroep hoer is, zorgt ervoor dat adrenaline in je lichaam gaat stromen. Dit heeft zo'n positieve werking, dat je een bezoek aan een psychiater of een hartkwaal ontloopt. Kun je nagaan wat voor functie een bezoek aan een hoer vervult voor de volksgezondheid. Nee, wanneer mensen iets tegen prostitutie hebben

moeten ze zich eerst maar eens een spiegel voor houden.

Vrouwen zijn vaak jaloers op hoeren en mannen die tegen prostitutie zijn, die vind ik al helemaal niet te vertrouwen.

Ik ken een vrouw die werkt in een chique club in Frankrijk. Eén van de klanten van die club is een vooraanstaand politiek figuur. Op een avond wilde hij haar plus nog twee andere vrouwen bij zich hebben. In de kamer moesten ze van alles doen. Ze gruwelde nog toen ze het me vertelde.

En zo'n vent is in het openbaar absoluut tegen prostitutie?

Er zijn heel wat mannen die naar hoeren gaan om wat te praten. Daar moet je als hoer toch mee om kunnen gaan. Ik vind hoeren slimme mensen. Ja, je hebt natuurlijk ook domme hoeren, maar je hebt ook domme klanten.

Die klanten die binnenkomen, erop duiken en weer weg zijn, zonder een vriendelijk woord, lijken mij erg onbevredigend. Je wilt, denk ik, graag dat je klanten respect tonen. Die mannen kunnen hem net zo goed russen de deur klemmen van de C&A, daar zit tenslotte ook haar op.

Je hebt in verschillende werelddelen, in Azië, Zuid-Amerika en Europa, hoeren van dichtbij meegemaakt. Zie je verschillen?

Ja, in Thailand is prostitutie een deel van de samenleving. De hoer onderhoudt vaak een hele familie. Bovendien is prostitutie een huwelijksmarkt, vrouwen trouwen vaak uit het vak met een klant.

In Europa is prostitutie een enorm beladen begrip. Onze hele samenleving berust op schuld en boete. Twintig eeuwen christendom krijg je er niet zo makkelijk uit. Uit angst voor boete na de dood, leven mensen hier maar liever helemaal niet meer. Ze zitten hun tijd uit. Mensen die dat niet doen, zien ze als zondaars.

Mensen die naar hun eigen gevoel luisteren, zullen sterk moeten zijn om hun omgeving te weerstaan. Anders zullen ze uiteindelijk toch met de stroom meegaan.

Her is daarom verschrikkelijk dat we het christendom nog steeds exporteren naar andere werelddelen. In Thailand stond een tempel. Deze tempel, die al ruim tien eeuwen oud was, bestond uit een enorme fallus. De thaise bevolking vereerde hem. Maar toen het toerisme uit de westerse landen sterk groeide is hij afgebroken. Toeristen vonden het beeld beschamend.

Er is een boek over Jan Montyn, het heet "Montyn" en is geschreven door Dirk Ayelt Kooiman. ■