



"Mijn Eerste Klant"

Een vrouw van de wereld voelde ik mij. Ik was pas net twee maanden zestien en dacht te weten hoe de wereld in elkaar zat.

Voor een kutloontje van vijf gulden per uur stond ik te zwoegen in een snackbar. Ik was nogal ambitieus dus ploos ik elke zaterdag de krant uit, in de hoop een beter baantje te vinden.

Met veel interesse las ik de mini-advertenties van de sexclubs. Het kwam echter niet (bewust) in me op om daarop te reageren. Ik kon me bij de woorden 'lief, verwennen, all-in, geil en droommeisjes' wel wat voorstellen maar wat daar achter lag bleef duister.

Ik was al een paar keer de advertentie tegengekomen, waarin gevraagd werd om kamemeisjes. Vooral de woorden 'hoge verdienen', trokken mij aan. Er werd verder geen omschrijving gegeven van de te verrichten diensten.

Maandagochtend 12.00

In een achterafstraatje in Oost vind ik de deur die correspondeert met het nummer dat ik heb opgekregen.

Achter mij stopt een taxi. Met veel tumult stapt een dame uit.

Een gigantische bos lang, zwart haar flitst me voorbij. Hardhandig wordt er aan de bel getrokken. Onder al dat passerende geweld heb ik een stapje achteruit gedaan. Pas als de elektrische zoemer gaat en de deur openzwaait, merkt ze mij op.

"Nieuw?", het klinkt meer als een constatering dan een vraag.

Beduusd knik ik. 'Nieuw' is toch niet het soort woord dat ik gebruik als iemand voor een sollicitatiegesprek komt.

Met een kloppend hart loop ik achter haar aan de trap op. Nog voor de bocht aangekomen, ben ik haar al kwijt. Ineens