

Het begin

Ik wilde al vroeg op kamers gaan wonen en zelfstandig zijn. In die tijd was een vrouw alleen heel bijzonder en het was daardoor ook best wel moeilijk. Ik had vaak te weinig poen. Ook had ik geen zin meer om mij voor niets 'te laten pakken' door vriendjes en dergelijke.

Ik heb welbewust gekozen voor het vak. Ik werd door niemand gedwongen en ik was ook niet zielig, helemaal niet.

Oppikken

In die tijd had je geen speciale seksclubs en dat soort dingen. Je kon naar bepaalde cafés en nachtclubs om klanten op te pikken. Zo had je in Rotterdam bij voorbeeld de Cosmo-bar, de Habonera, de Cascade, de Embassy en nog een paar andere adressen.

Afwerken

Verder waren er speciale peeshotelletjes waar ze per (half)uur rekenden en waar je met een hip naar toe kon. Kamers verhuren noemden ze vroeger "rendez-vous geven".

Werkplek

Ik heb veel in de Cosmo-bar gewerkt. Deze bar werd gerund door een vrouw. Er hing altijd een goede sfeer en er was iets meer sociaal contact. Zo werd met Kerstmis de hele tent versierd en kwam iedereen in haar leukste cocktailjurk opdruven. Op zo'n avond waren er minder hippen, maar was het veel gezelliger.

Tarieven

Je werkte daar met vaste tarieven: f 50,- voor een hip en f 100,- voor de nacht. Dit lijkt erg weinig, maar een gulden was in die tijd tien keer meer waard dan nu. Na sluitingstijd werd er vaak nog privé onderhandeld. Dan nam je nog een laatste klantje mee voor 25-35 piek.

Werkomstandigheden

Goede arbeidsvoorwaarden had je in die tijd niet, die moest je zelf creëren. Eigenlijk werd je vroeger min of meer gedwongen om zelfstandig te zijn. Je moest alles zelf regelen. Doordat je niet te maken had met huisregels, was er ook meer vrijheid van handelen.

Soorten en maten

Je had vroeger veel meer zeelui dan tegenwoordig. Veel Scandinaviërs en Amerikanen. In mijn begintijd kreeg je in het algemeen te maken met doorsnee klanten. Speciale wensen, zoals bij voorbeeld SM waren toch wat 'stadser'. Klanten gingen hiervoor eerder naar grotere steden, zoals Den Haag.

Later werden wensen telkens extremer. Dit had ook te maken met de tijd. Halverwege de jaren '60 kregen we te maken met de hippietijd en was seksuele vrijheid op eens in de mode. Door al die gratis rondwippende amateurs werd voor professionele hoeren het geld steeds minder.

Bescherming

Condooms waren in die tijd erg duur en van mindere kwaliteit. Je kon ze kopen bij apotheken en drogisten. Deze zaken werden ook wel 'witte winkels' genoemd. Geslachtsziektecontrole ging meestal via een huidarts. Deze bezoeken waren natuurlijk particulier, je moest alles zelf betalen.

De omgeving

Mijn familie was waarschijnlijk wel op de hoogte van wat ik voor werk deed, maar hier is nooit over gesproken. Er gingen wel veel dorpspraatjes rond.

In die tijd waren mensen veel meer bekrompen. Alles was veel strenger dan nu. Als vrouw zijnde mocht je geen make-up op. Je moest voor 10 uur thuis zijn. Ook mocht je niet dronken worden of shaggies draaien. Pat was ordinair.

Men oede altijd een beetje lacherig over hoeren, maar er werd in de praktijk toch hardig gebruik van gemaakt. Als je bijvoorbeeld op kamers woonde, moest je als hoer meer betalen.

Hoeren zelf waren ook meer bekrompen. Als je in je vrije tijd collega's in de stad tegenkwam, zeiden ze je vaak niet eens gedag, omdat ze niemand wilden laten weten dat ze als hoer werkten. Ook kwamen ze vaak met het bekende verhaal: "Ik ga nu een nette vrouw worden". Een half jaar later zaten ze er dan weer.

Ik was in het begin heel naïef en heb dan ook de nodige problemen gehad.



INEENS WERDEN RONDWIPPENDE AMATEURS JE CONCURRENTEN