

Een keer heb ik iemand aangegeven voor een gewelddelict. Hij kreeg maar drie maanden, omdat men vond dat je als hoer dit soort situaties kon verwachten. In principe vroeg je er dus om. Een andere keer wilde ik iemand aangeven voor beroving. Ik heb toen een dag vastgezeten omdat ze de hip eerder geloofden dan een hoer.

Toen en nu

Vroeger had je nog geen seksclubs of escortservices en dergelijke. Je werkte vanuit een bar of nachtclub die gewoon openbaar was. Daar gingen ook mensen naar toe die gewoon een avondje uit wilden met hun vrouw. Je had bij voorbeeld 'de Ambassadeur' in de Roggessestraat. Daar speelde een bandje en kon je dansen. Ook woonbuurten en hoerbuurten liepen veel meer door elkaar.

Tegenwoordig heb je tijdens je werk, doordat er speciale werkplekken zijn, bijna geen contact met mensen die geen hoer of hip zijn. Er wordt ook veel meer geklaagd over overlast. Fysiek gezien is het werk tegenwoordig veel meer besloten.

Vroeger waren mensen veel meer bekrompen. Praten over sex, scheiden, prostitutie en dergelijke was taboe. Over je werk werd niet gesproken, behalve stierkem achter je rug om. Dit werd aan het eind van de jaren '60 pas wat vrijer.

Tegenwoordig zie je en hoor je veel meer over prostitutie op een serieuze manier. Wat denken betreft is de maatschappij tegenwoordig veel meer open.

Vroeger was een hoer een hoer en werkte zij zes dagen in de week. Veel vrouwen hadden een pooier.

Tegenwoordig werken steeds meer vrouwen parttime, zodat zij naast het werk ook nog andere dingen kunnen doen. Vrouwen zijn vandaag de dag veel bewuster, zelfstandiger en onafhankelijker.

Het begin van het einde



De opkomst van seksclubs begon met advertenties waarin "huisnaaisters gevraagd" werden. Langzamerhand kwamen er steeds meer clubs en privéhuizen. De nachtkroegen raakten er langzaam uit.

Alcohol



Er waren nog niet zoveel verschillende drugs in omloop, maar er werd erg veel gedronken. Je moest, om goede zaken te doen, de klani ook een beetje animeren. Dit ging dan meestal onder het genot van champagne-cocktails. Er was dan ook veel meer alcoholisme onder hoeren - meer dan nu. Ik ben uiteindelijk gestopt met de bisniss omdat ik de alcohol en het werk gewoon zat was.

nooit echt alleen. Als je uit de bisniss stopt, spring je toch sociaal gezien in een leeg gat. Je mist zelfs de adoratie van sommige klanten als je stopt met werken. Een ding dat je zeker mist, is de sfeer. Je leefde toch in een andere wereld, een wereld apart.

Met pensioen...



Het klinkt misschien raar, maar ik heb door het werk een zekere rust gekregen. Ik heb veel mensenkennis opgedaan. Niemand hoeft mij nog wat wijs te maken.

Ik zal nooit zeggen dat ik niet meer terugga. Ik kan niet in de toekomst kijken. Op dit moment hoef ik niet zo nodig, maar je weet het nooit. Laat ik maar besluiten met dat ik nooit nooit zeg.

Liz

IEDER DAG WAS ANDERS EN JE HAD ALTIJD GELD OP ZAK

Sparen



Van sparen is het nooit echt gekomen. Het geld kwam er met schoppen in en ging er met bakken uit en als je weer eens verliefd was werkte je weer niet. Ik heb wel altijd voor vakanties kunnen sparen.

Een wereld apart



Het werk heeft zeker zijn rot kanten, maar er zitten ook hele leuke en goede kanten aan.

Het was avontuurlijk en afwisselend. Iedere dag was weer anders. Je had altijd geld op zak. Als hoer had je altijd wel enigszins sociale contacten en was je

