

Mijn eerste klant...

Toen ik besloot het sexwerk in te stappen was dat een zeer bewuste keuze, weloverwogen en getimed. Mijn moeder zat vroeger ook in het vak en ontving soms een klantje thuis. Ze deed daar niet geheimzinnig over, dus het was voor mij een betrekkelijk normale zaak. Ik had in ieder geval een beetje beeld van het werk. Geen bijzonder romantische voorstellingen, geen dollar oogjes en geen eenzijdig beeld van de klanten. Ook was ik wel eens een opportunistische neuker geweest en ik wist met mijn charmes te (be)spelen. Ik kende bovendien het belang van veilig vrijen. Kortom, ik was uiteraard niet groen.

Na uitgebreid rond te hebben gesnuffeld in de Groningse sex-markt vond ik een club, die me wel geschikt leek om te beginnen. Heel mooi en sjiek. Iedere kamer een bubbelbadje en niets moest, behalve een condoom. Al met al, het zag er niet gek uit. Afijn, ik had me koud omgekleed of de manager van de zaak stelde me voor aan, jawel, mijn eerste klant. Het heerschap was gecharmeerd van mij en pinde meteen voor een uur. Vanaf toen ging alles als vanzelf, behalve dan dat ik me suf piekerde wat ik in godsnaam een uur lang met een man aan moest. Een UUR ?

Gelukkig had ik snel in de gaten hoe dat aan te pakken viel. Het rare was, ik deed alles bijna automatisch, alsof ik het zelf niet was, maar gewoon een beetje toekeek of alles wel goedging. Het moment waarop ik er weer even volledig bij was deed me spontaan bidden. De man lag op het bed en ik zat ernaast zijn lid vast te houden om hem zo in het condoompje te proppen.

Op dat moment dacht ik aan de lieve Heer, die mij hoogstwaarschijnlijk zo zag zitten, maar hopelijk het mij niet kwalijk nam.

Ik bad hem, met het warme ding in mijn handen, dat als hij mij zo zag zitten, het mij niet kwalijk te nemen. Dat hoeren in de bijbel er meestal goed van afkwamen en dat ik mij niet zondig voelde.

Het was geen lang gebed, want er lag nog steeds iemand op het bed, die me nu dan vroeg, of ik met hem wilde trouwen.

Ik had de klant naar ieders tevredenheid bewerkt.

Ik geloof ook wel naar God's tevredenheid.

(advertentie)

Een goed administratiekantoor is voor iedereen die inkomsten geniet onmisbaar. Wij zorgen ervoor dat u niet te veel belasting betaalt. Onze tarieven zijn zeer concurrerend. Wij leveren een produkt van hoge kwaliteit. Wij zijn ook 's avonds en in het weekeinde bereikbaar.

Administratiekantoor De Vink

Postbus 1058, 1700 BB

Heerhugowaard

tel.: 072 - 5746178