

Codenaam: Shirley

Me again! Of beter gezegd: Nog steeds. Ik heb de baan die ik vorig jaar aangeboden kreeg niet aan genomen, uiteindelijk. En ik heb geen moment spijt gehad van mijn beslissing, ik doe de dingen wel wanneer het mij uitkomt en dat is vooral niet te snel. Dus ben ik nog steeds full-time beschikbaar voor alles.

Laatst gebeurde er iets tijdens het werk dat me aan het denken heeft gezet; een collega raakte overstuur doordat een klant veel wilde knuffelen en strelen. Ze zei: "Als ze een slet willen dan kunnen ze die krijgen, maar als ze beginnen te kussen en te knuffelen moet ik bijna kotsen".

Iedereen kan zich voorstellen dat een prostituee overstuur raakt wanneer een klant haar pijn doet of vernedert, maar we staan er nauwelijks bij stil dat het soms net zo moeilijk kan zijn om 'lief' te zijn voor een klant.

De momenten dat ik tijdens het werk knuffel en streel zijn voor mijn gevoel intiemer dan neuken met een klant. Dit realiseerde ik me pas toen mijn collega huilend in de keuken zat. Tegelijkertijd dacht ik dat het moeilijker moest zijn om hiermee om te gaan dan wanneer iemand je slecht behandelt. Mensen begrijpen het wel dat je kwaad wordt om een reden. Dat wordt gewaardeerd want dan ben je assertief. Maar wat ben je als je griezelt van vrijen en knuffelen?(en dan heb ik het nog niet eens over tongzoenen).

Zelf doe ik niets liever dan masseren, strelen en knuffelen. Ik ontspan me dan bewust, sluit mijn ogen en laat mijn lichaam het werk doen. In gedachten ben ik dan altijd heel ver weg, neuken daarentegen vind ik strondvervelend. Ik kan me dan niet goed ontspannen, het gaat vaak a-ritmisch waardoor ik geïriteerd raak en ik lig constant te denken: "Kom nou klaar, schiet toch op!"

Er is ook niets lelijker dan zo'n schokkende, zwetende man boven op je als je in de spiegel kijkt. Dan is het toch veel mooier om twee lichamen te zien die rustig ademend en met trage bewegingen elkaar strelen?

Gisteren nog had ik een klant die een half uur alleen gemasseerd wilde worden. Ik ben heel geconcentreerd bezig geweest en ik heb zijn hele lichaam gemasseerd een half uur is dan verrekke lang. Ik heb er nu nog spierpijn van. Als zo iemand tevreden weg gaat, doet me dat goed.

We mogen wel trots zijn op ons zelf, want hoeveel mensen kunnen op de zelfde dag, terwijl je misschien helemaal niet zo lekker in je vel zit, het ene moment de hoer uit hangen, het lieve meisje, masseuse, gesprekspartner en weet ik wat allemaal. Juist wij kunnen dat en nog veel meer!

Nu ga ik mijn tas maar eens inpakken voordat ik zo meteen de trein mis.
Tot over een paar maanden. Toedeloel!
- Shirley -