

# Boekrecensie

Door Vicky

## Te bed op de Wallen



Het is heel moedig om openhartig je ervaring als hoerenloper op papier te zetten, zoals de journalist Vincent Bakker doet in Te Bed op de Wallen. De schrijver zegt heel sympathiek tegenover prostituees te staan, die hij helaas nog te vaak met het denigrerende 'hoertjes' aanduidt. Wij dachten dat 'journalistjes' die vervelende gewoonte om prostituees als 'hoertjes' te betitelen, inmiddels wel hadden laten varen. De term 'hoertjes' wisselt Bakker af met andere weinig smaakvolle aanduidingen als 'levende koopwaar' en 'weinig weerspannige wezentjes.'

Ook nogal twijfelachtig zijn zijn adviezen aan beginnende prostituees, bijvoorbeeld dat ze voor een uurlang maar 100 gulden moeten vragen. Hij weet namelijk dat dat de bodem prijs is. Een vrouw die het voor een tientje met hem deed, laat hij smeken haar twintig piek te geven.

Raamprostituees hebben volgens Bakker niets meer te wensen. Ze verdienen goed, ook al zijn de prijzen laag. 75 gulden kamerhuur voor een hokje zonder kleerhaken en een gebrekkige hygiene, vindt hij niet te veel.

Hij lijkt migrantenprostituees te preferen boven 'professionals' die hij op een plaats letterlijk als 'geldmachine' introduceert. In soft-porno stijl beschrijft hij harde tepels en hoe een vrouw zelfs drie keer in een half uur bij hem klaar komt. Ook gaat hij prive met de vrouwen om. Hij filmt ze thuis, maar verricht ook hand- en spandiensten voor migranten. Thuis mag hij ze ook neuken, mits hij af en toe een tientje ophoest voor deze vorm van huisvlucht. Het enige wat dat oplevert is een interessant kijkje in de keuken van migrantenprostituees. Zo weet hij te vertellen dat sommige migranten enorme schulden hebben, maar geen slachtoffers zijn van vrouwenhandel. In zijn visie op vrouwenhandel loopt hij een eeuwtje of wat achter. Hij denkt namelijk dat alleen onschuldige, misleide vrouwen ten prooi aan vrouwenhandelaren kunnen vallen.

Niet alleen zijn visie op vrouwenhandel, maar ook zijn kennis van prostitutie, lijkt hij rechtstreeks betrokken te hebben van de leestafel en borreltafel van een grand-cafe. Het boek bevat in enkele uitweidingen over prostitutiebeleid nogal wat feitelijke onjuistheden. De weinige standaardwerken die heeft geraadpleegd, citeert hij volkomen uit het verband.

Zijn mening over vaste relaties en 'niet-hoeren' komt overeen met prietpraat van gescheide mannen die vinden dat ze teveel alimentatie moeten betalen. Vaste vriendinnen willen diamanten en dure cadeautjes, hoeren willen geld. Zo zie je maar weer, zoals mannen over prostituees denken, zo denken ze over alle vrouwen.

Aan het eind van zijn boek geeft Bakker nog enkele tips aan hoerenlopers, waarvan sommige sympathiek overkomen. Maar hij raadt andere klanten aan niet bij een zittende vrouw naar binnen te gaan, want zij is niet 'levenslustig'. Dus dames, vooral blijven staan tot je spataderen hebt, en vooral niet even gaan zitten om het boekje van Vincent Bakker te lezen.

Te bed op de Wallen, handboek voor de betaalbare liefde is verschenen bij Alpha in Zutpen en kost 39,50.