

Klantenpret

Door Q

Volgens mij hebben we er allemaal wel eens last van; het gevoel dat je al uren op die klant staat te wachten en de verveling slaat toe. Nou, wat ik dan vaak doe is gewoon naar huis gaan. Maar ja, je weet maar nooit wat je dan aan geld misloopt. De laatste tijd ga ik maar gewoon een beetje dollen met klanten. Ik heb de mazzel dat ik samen met m'n vriendin werk op sommige dagen en dan zijn we ook ronduit vervelend. Zoals jullie misschien wel weten werk ik achter het raam. Op de wallen. Behalve "poteniële" klanten krijg je vaak ook hele busladingen met toeristen voorbij. En wat die vrouwen met kinderen daar in die buurt doen weet ik nog steeds niet. De vrouwen schijnen ook maar niet te begrijpen dat als ze overdag met manlief voorbij lopen, dat die mannen 's avonds gezellig in de stad nog even een biertje gaan drinken (bij mij dus).

Als er weer zo'n blik toeristen voorbij komt en er is weer zo'n stelletje vrouwen met open mond naar mij aan het staren, dan roep ik naar ze dat ze binnen moeten komen : ja dames 50 gulden, pijpen of neuken. En dat kan ik in heel veel talen zeggen. Moet je ze dan zien. Ronduit gechockeed !! Ze kijken elkaar aan en lopen snel door.

Ook hebben m'n vriendin en ik het briefje uitgevonden. Gewoon een vierkant briefje, waar je echt van alles op kan schrijven.

Op het moment dat er iemand voorbij komt dan druk je het snel tegen het raam. En dat is interessant ! Iedereen komt direkt naar het raam gesneld om te zien wat er op staat. Nou, vaak zetten we er dingen op zoals "koud hé ?" of "niet aan je moeder vertellen dat je hier je vriendin bezoekt" of natuurlijk gewoon de prijzen. Je kan het nog leuker maken door het briefje op je kont te plakken en gewoon, als er iemand voorbij komt, je billen tegen het raam te drukken. Het klinkt allemaal heel flauw, maar geloof me, je verveelt je absoluut niet meer. En de mensen vinden het nog leuk ook. Laatst ben ik ook nog eens heel hard "help" gaan roepen. Waar ik werk hebben we een klein raampje naast de deur wat open kan. Maar daar zitten tralies voor. Gewoon de tralies vastgepakt, neus er tussen en klagelijk roepen. Iedereen lachen natuurlijk. Condooms met water vullen en dreigen met gooien als ze niet binnen komen.

Verder ben ik wel redelijk normaal hoor ! En ik moet erbij zeggen dat het leuker is met z'n tweeën. Goed, een boek lezen kan altijd nog.

Nou wees creatief met kurk, eh... ik bedoel met je tijd. En werk ze.