

30 minuten

Op maandag 27 oktober presenteerde het NCRV programma *Rondom Tien* een enquête over de acceptatie van prostituees. Het blijkt dat Nederland prostituees accepteert!!!

Als reactie op dit programma hebben we onderstaande tekst naar Arjan Ederveen gestuurd. Jullie kennen hem wel, hij heeft een satirisch programma voor de VPRO.

Geachte meneer Ederveen,

Met belangstelling kijken wij (een organisatie die de belangen van prostituees behartigt) iedere zondagavond naar uw programma *30 minuten*. Mogelijk kunt u uit de voeten met het volgende probleem:

Gezien een enquête van het NCRV programma *Rondom Tien*, blijken meer Nederlanders prostituees te accepteren dan wij altijd hebben gedacht. Wij weten niet beter of vrouwen vertellen niet gemakkelijk dat ze prostituee zijn. Maar dat is niet zo. Het lijkt erop dat prostituees meer geaccepteerd worden dan willekeurige burgers. Dit brengt echter een hele nieuwe groep in de problemen: mensen die er NIET voor uit willen komen dat ze GEEN prostituee (m/v) zijn.

Hoe vertellen die mensen hun ouders dat? Hoe gaan collega's en vrienden daarmee om als ze er onverhoopt achter komen? Wat voor seksuele problemen brengt het niet-hoer (m/v) zijn teweeg? Zijn er mensen die al uit de kast zijn gekomen als niet-prostituee? Hoe verloopt die hele coming-out? Is de hulpverlening er wel op ingespeeld? Werken er mensen achter de ramen die er niet voor uit durven te komen dat ze geen prostituee zijn?

Kortom, de mogelijkheden voor een interessant docudrama zijn legio. Wanneer u ons idee gebruikt, willen wij in ieder geval als bedenker van het thema genoemd worden.

Vriendelijke groeten,

De Rode Draad.