



Ik ben een straat



heb ik voor geko

Gesprek over kutnijd en colleg



“Ik heet Natasja. Ik ben 24 jaar en ben al zeven tot acht jaar werkzaam in de straatprostitutie. Ik had een vriendin bij wie ik tijdelijk inwoonde en zij gebruikte drugs. Ik heb dat nooit gedaan; ik zal dat nooit doen. Zij werkte op straat en ik had helemaal geen geld. Ik had niets; ik leefde van haar, wat ik op een gegeven moment spuugzat werd. Ze vroeg me een keer gewoon mee te gaan. Ik heb dat gedaan want ik ben nogal nieuwsgierig van aard. Er staat daar zo'n keet en dat is best wel gezellig. Ik liep daar, er stopte een auto en die man vroeg me of ik mee wilde gaan. Dat was eigenlijk niet mijn bedoeling maar hij bood me 150 gulden als hij gewoon even naast me mocht zitten en zichzelf af mocht trekken. Ik hoefde er niets voor te doen. Nu wist ik niet of ik dat wel kon geloven, maar die 150 gulden vond ik toch wel aantrekkelijk en het leek me een aardige man. Dus ik dacht ongeveer twee seconden na en ben toen ingestapt. Het was een heel aardige man; hij heeft niets gedaan, ik ook niet. We hebben een uurtje zitten praten en hij zei: 'Zou je dit nu wel doen?' Ik had zoiets van: vent lul niet, dit is een makkie. En ik ben die avond maar gewoon gaan werken. Ik denk dat als die eerste klant -zoals ik hem maar noem- een klootzak was geweest, ik het nooit meer had gedaan. Maar het was gewoon een aardige