

hoer, daar

zen



ialiteit

Op 19 november jongstleden zond radio Patapoe in Amsterdam een programma uit over De Rode Draad. Hieruit volgt een verkorte weergave van een gesprek tussen presentator Vincent en zijn gast Natasja.

vent en ik dacht: ach, dat kan ik makkelijk. Hoewel ik moet toegeven dat ik altijd het hardst van iedereen heb geroepen dat ik nog liever zou sterven van de honger dan ooit de hoer zou gaan spelen.”

⊗ Verdienen hoeren heel erg veel?

Ja en nee. Ik denk dat je leeft naar het geld dat je hebt. Dat is een verschijnsel dat voorkomt bij de meeste hoeren.

⊗ Je hebt er in feite niets aan overgehouden.

O, jawel, natuurlijk wel.

⊗ Hoe lang wil je nog in het vak blijven?

Nou, zolang het genoeg naar mijn zin oplevert, zolang er nog enige werksfeer is. Ik denk dat je nooit echt uit het vak komt.

⊗ Weiger je wel eens klanten?

Ik weiger zeker klanten. Ik sterf niet van de honger.

⊗ Heb je veel vriendinnen gemaakt op je werk?

Ja, het is meer een soort collegialiteit. Maar er is ook heel veel broodnijd, of kutnijd zullen we het maar noemen.

⊗ Maar er is wel collegialiteit?

Ja natuurlijk, maar er is een duidelijke scheiding tussen de gebruikers en de niet-gebruikers. Je hebt natuurlijk ook nog de transseksuelen en travestieten, dat zijn weer aparte groepen.

⊗ Heb je daar contact mee?

Ik heb er best wel contact mee, ja.

⊗ Maar hoe zit het met transseksuelen en travestieten? Werken die daar ook? Krijgen zij dezelfde klanten als jij?

Soms wel, als ze het niet weten.

⊗ Staan ze daar dan niet als transseksueel?

Ja, ik ga niet vragen: “Vertel je tegen je klanten dat je nog een man bent?”

⊗ Denk jij dat ze dat wel zeggen?

Er zijn er die het zeggen. De anderen zeggen: “Ja, ik ben ongesteld, ik kan alleen maar pijpen vandaag.” Dat ze toevallig elke dag ongesteld zijn ...

⊗ Er komt toch niet elke dag dezelfde klant?

Nee, ik weet niet precies hoe ze dat doen. Ik heb me daar eigenlijk nooit in verdiept. Ik weet dat ik sommigen aardig en sommigen niet aardig vind en daar houdt het een beetje bij op.

⊗ Maar het zijn niet je beste collega's?

Ik heb er een of twee bij ja.

⊗ Maar je zegt dus niet dat je goede vriendinnen hebt gemaakt bij ...

Ik denk dat daarvoor het verloop te groot is. Zó zie je iemand een half jaar lang staan en sta je gezellig naast elkaar als het koud is en zit je te kletsen, en zó zie je ze een jaar niet. Ik maak me al lang niet meer druk om mensen die ik plotseling niet meer zie. Vroeger dacht ik dat ze misschien wel dood waren. Nu denk ik dat ze naar een andere stad zijn