

omdat daar meer te verdienen valt. Dat moet je ook niet doen, hoor; je moet je niet druk maken om mensen. Daar ga je aan kapot, aan bezorgdheid voor je collega's, of ze nu al een of twee uur met die klant weg zijn en of er iets gebeurd kan zijn. Daar ben ik mee opgehouden, want dat kon ik niet volhouden.

* Waardoor bestaat een scheidslijn tussen gebruikers en niet-gebruikers?

Verslaafden zijn altijd de zielige partij. Het is natuurlijk zo dat de politie partij trekt voor het meisje. Op zich is dat misschien wel een goede zaak, maar niet wat dit soort dingen betreft. Kijk, als de een of andere heroïnehoer een klant beroofd heeft, dan kan hij de volgende keer wel wraak nemen door mij voor mijn poten te rijden. Als hij de een niet kan pakken, pakt hij wel een ander. Voor hem zijn wij allemaal toch maar hoeren. Dan krijg ik een mes in mijn rug omdat zij de boel lopen te belazeren. Dat vind ik heel vervelend.

* Wat vind je van de oplossing van de gemeente Rotterdam? Die wil een overdekt eroscentrum, waarvoor ze een groot gebouw op de Keileweg wil opkopen. Daar kan je kamertjes huren, maar gebruikers moeten eruit.

Ik dacht dat dat van de baan was.

* Ja, dat is zo. Maar wat vind je van het idee? Nou, ik had daar nooit willen zitten hoor. Ik ga wel in een club of privéhuis zitten als ik overdekt wil zitten. Ik ben een straathoer zeg, daar heb ik voor gekozen.

* Wat heb je dan tegen een club? Dat is lekker warm.

Natuurlijk. Misschien wil jij de helft van je inkomsten inleveren; misschien wil jij niet zelf uitmaken wat voor klanten je wel of niet neemt. En je werktijden ...

* Je kan toch ook een raam huren?

Ik heb daar allemaal geen behoefte aan. Ik denk dat je gewoon een heleboel verschillende soorten hoeren hebt. Ik ben en blijf een straathoer.

* Je hebt geen enkele ambitie. Je ziet andere hoeren die steeds hogerop willen. Die beginnen bijvoorbeeld in een club op fifty-fifty, willen later een eigen etage en nog later een eigen club.

Ik heb altijd goed kunnen verdienen zoals ik nu werk, dus waarvoor zou ik meer willen? Ik wil die rompslomp niet. Als ik thuiskom wil ik vergeten dat ik die kerels heb gehad. Dan ben ik klaar met werken.

* Wat vind je van hoeren die wel steeds verder en hoger komen?

Er is natuurlijk niets mis met ambitieus zijn. Ik kan ze alleen maar feliciteren: geweldig, bravo.

* Maar je kijkt niet op ze neer als kapsoneswijven? Nou ja, misschien kijken zij op mij neer. Maar daar zit ik niet mee. Dat is toch hun probleem?

* Maar vandaag hebben ze naast je gestaan en overmorgen hebben ze een eigen club.

Precies, maar dat is hun tekortkoming en niet de mijne. Ik heb me überhaupt nooit min gevoeld omdat ik een hoer ben, dan wel een straathoer. Kijk, ik steel niet, ik doe niemand kwaad. Ik laat hun met rust, laat ze mij ook met rust laten. Ik wil gewoon mijn werk doen. Daar heb ik voor gekozen. Als ik nu een uurtje sta en niets heb verdiend dan ga ik weer lekker naar huis.

Als ik in een club zit dan zal ik moeten blijven zitten tot mijn tijd om is. Wat ik helemaal walgelijk vind is het feit dat je eerst misschien wel een uur lang met zo'n kerel moet zitten vozen en drankjes bietsen: 'Krijg ik wat te drinken?' Nou, dan voel ik me net zo'n bedelaar. Als je dan een uur met ze zit te vozen, willen ze vaak ook nog zoenen; ze zitten je helemaal af te likken en te lebben, wat die clubeigenaar alleen maar aanmoedigt. En dan komt een collega naar beneden en denken ze, o, dat is ook wel een lekker wijf, die neem ik, nou doe. Nou echt niet hoor, daar begin ik niet aan.

* Je vertelt precies wat ik ook altijd heb meegeemaakt. O, wat had ik daar een tereghel aan. Ik was daar het amusementsgedeelte en de rest voor de seks. Het ergste is vaak nog dat ik niet begrijp waarom ze die ander kiezen. Dat ik dan bijna voor de spiegel ga janken dat ik wel een verkeerde kop zal hebben.

Soms heb je wel eens zo'n avond, ja.

* Ik maak wel eens mee dat ik de deur opendoe en als die nog maar half op een kier staat zeggen ze: "Nee, dank je." Vind je dat niet heel kwetsend? Dat is heel kwetsend. Maar ik denk niet dat je dat persoonlijk moet opvatten. Ik heb dat ook wel eens. Ik heb natuurlijk met automobilisten te maken. Die komen heel langzaam op je afrijden zodat je denkt, ha, daar heb je er een. Als ze dan een meter bij je vandaan zijn geven ze me een dot gas, zodat ik denk, mijn god, ik heb vandaag m'n verkeerde hoofd opgezet of zo. Ik denk dat je allemaal wel eens zo'n avond hebt.

* Zouden ze dat doen om te treiteren?

Soms wel natuurlijk. Dat is net zoiets als proberen je voor je poten te rijden.

* Gebeurt dat wel eens?

Ja natuurlijk, vooral op vrijdag- en zaterdagavond: van die disco-gangertjes en hartenrukkertjes die hun auto afgeladen hebben en even hoertjes gaan kijken.

* Dus je hebt net als op de Wallen last van het toeristen-type?

Ja, het zijn gewoon een soort toeristen. Weet je dat zelfs de VVV-tram over de De Jongweg rijdt?

* Als attractie om hoertjes te ...?

Waarschijnlijk wel. Wat is daar anders te zien? Het GEB-gebouw is zo interessant niet." ■