



Het Christelijke Pooier Kabinet

Ik klaag aan... dr. Ernst Hirsch Ballin, minister van Justitie, als zijnde de grootste internationale vriend van pooiers en vijand van de gelegaliseerde dames van plezier. Dezelfde Hirsch Ballin onder wiens verantwoordelijkheid "per ongeluk" de internationaal gezochte superpooier Saban B. toestemming kreeg op "familiebezoek" te gaan... met dank aan die stupide rechter die te lamleendig was om het dossier even goed na te kijken. En natuurlijk springt mr. Spong voor de "goede naam" van het arme onschuldige pooiertje in de bres, en stelt daarmee weer wat optredens in talkshows veilig. Ik klaag aan André Rouvoet en Jan-Peter Balkenende met hun christelijke normen en waarden... anno 2009 zouden zij, net als Hirsch Ballin, door een wederopgestane Christus de tempel *uitgeranseld* worden. Waarom? Omdat zij het hoofdgebod van Christus – de liefde – totaal niet begrepen hebben.

"Want zo gij de liefde niet kent, zijt gij voor eeuwig verloren...."

Ik klaag aan... dit christelijk-pooier-kabinet die STEUN verleent aan zware criminelen als Saban B. en zijn knuppelende en verkrachtende collega's, door de LEGAAL werkende dames in de erotiekbranche weg te treiteren met allerlei ingewikkelde fiscale trucjes, waarbij chantage, intimidatie, leugen en bedrog niet geschuwd worden. Allemaal met steun nota bene van de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven (VER) onder leiding van de even volgzaam als angstige directeur André van Dorst, die alle leugens en bedrog van de fiscus voor zoete koek slikt. André zou zich dit debacle moeten realiseren, maar dat zal zijn ego niet toestaan. En de aangesloten relaxbedrijven? Die vinden het wel zo gemakkelijk om niet na te hoeven denken.

Ik klaag aan... het stelletje Tweede Kamer randdebielen die nog steeds vinden dat zij in Afghanistan de mensen daar vrede en (onze) beschaving bij kunnen brengen. In de geschiedenis de zoveelste flater van het Christendom, gelijkwaardig aan de kinderkruistochten van 1000 jr. na Christus. Wat zoekt het kabinet in Afghanistan? De mensen daar zijn gelukkig met hun middeleeuwse leef- en denkwijze, stammenoorlogen en vrouwenonderdrukking. Het enige wat ons pooierkabinet dient is de wapenindustrie.

Uw roepende in de woestijn,

Jan Bik

(Uit Foxy nr.10)