

Sting-operatie

Dat de U.S.A. nou niet bepaald het Walhalla is van de prostitutée, wisten we al. Maar dit is toch wel een ongelooflijk verhaal... verteld door Heather

Afgelopen jaar waren er veel sting-operaties (politie-infiltratie om prostituties te arresteren; red.). Als ik steeds mijn intuïtie had gevolgd, dan had ik ze allemaal kunnen vermijden. Gisteravond moet mijn agenten-antenne even buiten gebruik geweest zijn... Om zes uur 's avonds werd ik opgebeld. Een Floyd Martin wilde onmiddellijk een afspraak. Ik was net onderweg naar een cursus. Ik stelde voor dat ik om elf uur, of de volgende ochtend zou komen. Hij voeg me of ik na de cursus nog even contact kon opnemen. Ik had eigenlijk helemaal geen zin meer in een drammerige klant, maar maakte mezelf wijs dat een goede hoer geen geld liet liggen vanwege onaangenaam gedrag. We spraken af dat ik om half twaalf op zijn hotelkamer zou zijn. Ik haastte me naar huis om te douchen.

Gretchen, de adoptie-dochter van een goede vriendin logeerde een paar dagen bij me. De luidruchtige gasten van mijn huisgenoot verstoorden haar concentratie. Ze zat te blokken voor een examen van de volgende dag. Ze vroeg of ze met mij mee kon. Ik wou haar niet alleen in de auto achterlaten, zo laat in Atlanta. Dus ik vroeg mijn klant of ze mee mocht komen.

Ik stelde mezelf voor met mijn werknaam. Gretchen meldde ik gewoon als vriendin. Gretchen ging in de badkamer zitten studeren.

Ik vroeg Floyd om zijn papieren. Die had hij niet. Een vriend had de huurauto met Floyds persoonsbewijs mee. Ik geloofde er niets van. Ik had weg moeten gaan.

Hij betaalde en vroeg of ie mijn vriendin kon zien. Gretchen overwoog al langer om de biz in te gaan. Dit was misschien een mooie gelegenheid voor haar om het eens te proberen. Ze kwam er bij en we maakten afspraken over de regels: zij zou geen sekscontact heb-

ben, ze zou alleen maar wat masseren (in de V.S. spreken ze van een bodyrub. Voor massage is een vergunning vereist). Floyds rug werd geolied en we gingen aan de slag. We pasten er goed op dat we geen seksuele handelingen uitvoerden en we hielden onze kleren aan. Ongeduldig wou hij meer. Dus ik gaf hem mijn ik-wil-niet-naar-de-gevangenis-toespraak: 'Je hebt slechts betaald voor een bodyrub, maar we zouden deze sessie kunnen beëindigen en verdergaan als volwassenen die er beiden mee instemmen'. Ik dacht dat alles duidelijk was en trok mijn beha uit. Hij wilde Gretchen en mij samen zien. Mijn slipje ging uit en Gretchen kustte me. Hij probeerde Gretchen uit de kleren te praten, maar dat lukte niet. Hij vroeg om een glas water. Ik stuurde Gretchen naar de badkamer. Een gelegenheid om even bij hem weg te zijn. Ik merkte dat ze het niet meer zo prettig vond. Floyd sloeg een handdoek om zijn middel en liep naar de deur van een aangrenzende kamer. Ik wist dat we erbij waren!

Vier agenten kwamen binnen. Een bebaarde man zei kalm: 'Politie'. We moesten mee naar de andere kamer. Ik zei dat ik me wilde aankleden en reikte naar mijn rok op de vloer. Ik had hem nog niet opgepakt toen een agent me met zijn handpalm tegen mijn neus aan sloeg en 'Nee!' riep. Ik zag sterretjes en het werd me zwart voor de ogen. Ik werd de andere kamer in gesleept en hoorde Gretchen gillen. Ook haar brachten ze de kamer in. We grepen elkaar vast om steun te vinden. Ik hoorde hoe Gretchen stond te snikken en vertelde haar hoezeer dit alles me speet. Een grote kerel snauwde Gretchen toe op te houden met huilen. Diezelfde klootzak had me het nog geslagen. Ik zei: 'Je hoeft niet zo'n toon tegen haar aan te slaan'. Hij zei dat we allang blij mochten zijn dat zij het waren en niet één of andere klant die ons de strot had willen doorsnijden.

Onze namen werden genoteerd. Gretchen was net een paar weken meerderjarig. Intussen onderzochten ze onze spullen en de kamer op bewijsmateri-

aal. Een vrouw ondervroeg Gretchen en liet haar nog steeds niet toe zich aan te kleden. Ze vonden een mes in haar tas. 'Ik woon in een afgelegen gebied...', verklaarde Gretchen. Ze was nog steeds erg overstuurd, dus ik wiegde haar een beetje heen en weer. 'Je speelt de hoer, maar als je gepakt wordt, ben je opeens een baby', snauwde een agent. 'Je moet ons onze rechten nog voorlezen', herinnerde ik de dienders. De vrouw antwoordde dat ik te veel TV keek. Ze smeten ons onze kleren toe en we kregen onze tassen terug. Onze 'klant' merkte nog op hoe leuk onze ontmoeting was geweest. Wat een grapjas! We werden gehandboeid en verteld dat we naar 'het gemeentehotel gingen, dat hotel met de tralies'. Gevoel voor humor hebben die jongens!

We werden in een busje gestopt. Gretchen kon haar examen nu wel vergeten. We gingen maar niet rijden en het werd steeds warmer achterin. Plots bedacht ik dat ik mijn mobiele telefoon op zak had! Ik vroeg Gretchen wat te gaan zingen terwijl ik stiekem mijn vriendin probeerde te bellen. Haar echtgenoot is advocaat.

Toen we bij het huis van bewaring arriveerden, werden we opgewacht door rubberen-handschoenen-dragende cipiers. We werden gefouilleerd en naar een gemeenschappelijke ruimte gebracht. We troffen er een Latijns-Amerikaanse aan die door dezelfde sting-operanten was opgepakt. Zij was er nog erger aan toe dan wij. Ze hadden haar meermaals met d'r hoofd tegen de muur aan geramd.

Eindelijk werden we voorgeleid. Michael, onze advocaat en echtgenoot van mijn vriendin, stelde voor schuld te bekennen aan massage zonder vergunning en maar te hopen dat andere aanklachten zouden vervallen. We moesten een boete betalen en werden vrijgelaten. Ik was zo dankbaar dat ik Michael zomaar een goeie beurt had willen geven!