

Friezen in de prostitutie

Door alle ontwikkelingen rond de wetswijziging hangt de landelijke en internationale pers voortdurend bij de Rode Draad aan de telefoon. Of we bijvoorbeeld een prostituee kunnen leveren die vloeiend in het Engels, Spaans of Duits de gevolgen van het Nederlandse prostitutiebeleid uit de doeken kan doen. De aanvragen komen uit Italië, Hongarije, India, Alaska, Canada, Zuid-Afrika, Duitsland, België en Engeland. Veel vragen zijn serieus, maar soms hebben we de indruk dat de media alleen maar bellen om een hoer in de krant of op de buis te hebben. Zo belde pas een programmamaker met de vraag of we hem konden helpen aan nog werkzame prostituees van boven de zeventig, of liever nog, van boven de tachtig. We raadden deze programmamakers aan het Guinness Book of Records er op na te slaan. Dat hadden ze overigens al gedaan. Voorts hebben we ze naar de legendarische Paashaas uit Den Haag verwezen, zo geheten omdat ze altijd een strik in haar haar droeg. We konden ook niet bemiddelen bij een ander bekend geval, uit de Romeinse tijd. De Romeinen hadden bij wijze van marteling een non van tachtig tot prostitutie gedwongen. Na haar dood werd zij heilig verklaard.

De een of andere Friese krant belde allerlei prostitutie-organisaties (dus ook ons) met de vraag hoe het kwam dat er zoveel Friese vrouwen in de Amsterdamse prostitutie werkten. Wij wisten van niets. 'Friese vrouwen zullen zich niet Foekje noemen, maar een andere werknaam kiezen. Fries spreken doen ze met heit en beppe in Fryslân, maar meestal niet met klanten. Sowieso werken er veel Friezen in Amsterdam en veel Amsterdammers in Friesland'. 'Hoe komt dat?'. 'Door de aanleg van de Afsluitdijk en spoorwegen, mevrouw'.

En natuurlijk willen ze dat we een blik opentrekken met minderjarigen, slachtoffers van de 'loverboy'-constructie of met vrouwen die niet in de pers willen. Wanneer we opmerkten dat de laatsen niet op de teevee willen, werden ze nog kwaad ook.

Om al dat soort incidenten kun je nog wel la-

chen. Het lachen vergaat je echter bij programma's als Seks voor de Buch of Catharine Keyl. Wij krijgen wel eens telefoontjes van vrouwen die spijt hebben van hun media-optreden. Ze hebben zich laten overhalen zonder bedenktijd te krijgen. Ook komen er klachten over de nazit: opnames afgelopen, wegwezen. Ook wanneer er bepaalde afspraken geschonden zijn, mag je daar niet over klagen.

Naar verluidt is het programma van het scherm verdwenen, maar het ergste van het ergste was Sex voor de Buch. Prostituees klaagden bij ons dat iedereen er vanuit ging dat ze het programma van Buch leuk zouden vinden. Een van ons werd zelfs mobilotelefonisch door Menno 'gestalked' om een nieuw wanproduct van hem te gaan presenteren. Mooi niet.

Sietke en Metje