

'Mijn huisbaas doet moeilijk omdat hij weet dat ik thuis klanten ontvang. Hij zegt dat dat in strijd is met het huurcontract. Maar ik mag toch in mijn eigen huis doen en laten wat ik wil?' Of: 'Ik lig in scheiding en mijn man wil me de voogdij over de kinderen ontnemen. Hij is er namelijk achtergekomen dat ik als prostituee werk.'

Het kan ook gebeuren dat je een boete krijgt voor tippelen.

Is dat terecht?

Dit zijn vragen die nogal eens bij De Rode Draad terecht komen, maar die eigenlijk alleen door een advocaat beantwoord kunnen worden.

Vraag raad aan de advocaat

Voor dit soort vragen kun je binnenkort 'onze advocate' Astrid Holleeder bellen. Zij is gespecialiseerd in familierecht, strafrecht en huurrecht en kan je doorverwijzen voor schuldhulpverlening. Zij weet ook raad bij problemen met de bijstand. De eerste keer is gratis.

De lijn staat alleen open voor prostituees. We hebben ook maar een beperkt aantal talen in huis: Nederlands, Engels en wat Duits. Dus als je een concreet probleem hebt, bel naar het telefonisch spreekuur van De Rode Draad. Het telefonisch advocatensprekuren is de laatste woensdag van de maand, van 19.00 uur tot 22.30 uur te beginnen op 28 oktober.

We hebben op die avond twee telefoonnummers:

020- 6243366

het gewone nummer

020- 6207309

alleen open voor advocatensprekuren