

BLACKLIGHT

COLOFON

hoofredactie
Hansje Verbeek

redactiemedewerker
Mobi Westenbrink

Aan dit nummer werkten mee:
Anita, Ans van der Drift, Han Israëls, Margot Alvarez, Marjan Schouten, Marjo Meijer, Martine Groen, Mirjam, Nel Willemse, Pim Smit, Terry van der Zijden, Tom van Ewijk, Wil Verschoor

Illustraties
Christel Schols, Fiel van der Veen, Tattoo Museum Hanky Panky, O.Z. Voorburgwal 141, Amsterdam

Foto's
Suzanna Stok

Blacklight is een uitgave van de Stichting De Rode Draad, belangen-organisatie van prostitueés en ex-prostitueés

Blacklight kun je bestellen door f3,95 per exemplaar plus f2,50 portokosten over te maken op banknummer 45.43.83.428, postgironummer van de bank 135646. Schrijf er wel bij dat het een bestelling is en niet alleen een betaling.
Een abonnement voor vier nummers per jaar kost f22,- inclusief verzending.
Je kunt ons bellen: tel. 020-243366 of schrijven:
Postbus 12042, 1100 AA Amsterdam

Vormgeving
Fenna Westerdiep, Aile Günther, Stichting Rode Emma

Druk
De Raddraaier, Amsterdam

Copyright
Voor overname van artikelen of delen daaruit is toestemming nodig van de redactie.

Dit is het eerste nummer van **Blacklight**, gloednieuw tijdschrift van en voor prostitueés.

Je kunt tegenwoordig geen tijdschrift meer opslaan of je vindt een reportage over prostitutie; geen praatprogramma of er wordt wel een prostituee ten tonele gevoerd. Het wordt nu eens tijd dat wij ook een eigen blad gaan maken. Er hoeft niet altijd over prostitueés geschreven te worden; wij kunnen ook zelf schrijven. Bovendien valt er genoeg te vertellen. Zo staat er in dit eerste nummer een lange brief van een prostituee die zich in haar werk vaak eenzaam voelt omdat ze niet met andere prostitueés kan praten over de gevoelens die het werk bij haar oproept. Haar twijfels en vragen heeft zij opgeschreven in deze brief die eerst alleen bestemd was voor haar eigen collega's.

Er staan nog meer brieven in **Blacklight** van prostitueés die iets willen vragen of gewoon iets willen vertellen. Je vindt brieven over buitenlanders als klanten, over hengsten maar ook een brief van een vrouw die jaren geleden gewerkt heeft en daar met niemand over kan praten. Zij vraagt zich af of er meer vrouwen zijn die met dat probleem zitten. Een prostituee schreef ons met een vraag over registratie waarop onze advocaat antwoord geeft.

Maar dit nummer staat niet alleen vol met brieven. Er staan berichtjes in, een column en een kort verhaal. En er is informatie: een bespreking van een boek waarin tien prostitueés over hun leven vertellen; een artikel over de vraag of je je op Aids zal laten testen. En we nemen een kijkje bij onze bureaus in West-Duitsland en België.

Wil jij de volgende keer ook in **Blacklight** staan? Aarzel niet en stuur je brief, artikel, gedicht of verhaal naar:
Blacklight,
Postbus 12042, 1100 AA Amsterdam.

redactioneel