



losse tongen

Hallo,

Ik werk in een club in Geleen. Laatst deden we met de meisjes een wedstrijd wie er 't vaakst kon klaarkomen tijdens het werk. We hingen een groot bord op, met de namen van de meisjes, en telkens als er een klaar was gekomen moest die 'n streepje achter haar naam zetten. De winnares kreeg een avondje uit op onze kosten. Maar ik had voor het meisje dat helemaal niet klaar kwam een troostprijs gekocht: een paar Ben-Wa ballen, die een lekker gevoel geven als je ermee rondloopt. Ik had er een versje bij gemaakt:

"Met tranen in m'n ogen
Moet ik er toch aan geloven.
Ik zal er afstand van moeten nemen,
O wat was dat een lekker gedoe tussen m'n benen...

Wat ben ik toch 'n oen
Nu moet ik het zelf gaan doen,
In plaats van 2 paar te kopen.
Dan had ik tenminste met je mee kunnen lopen.

Nu zal jij wel streepjes halen
En ik maar dieper in 't dal geraken
Nu moet ik gaan spelen met m'n tenen
Dus ik hoop dat ik ze af en toe mag lenen!

Ik hoop ze ook 'n keer als troostprijs te krijgen
Zodat ik met je mee kan hijgen.
Ik hoop dat je er veel plezier aan zal beleven
Maar nu moet je echt een demonstratie gaan geven!"

En dat deed ze! Lachen, gieren, brullen natuurlijk.

Wanda, Club 'Merci'.