

Beste vrouwen,

Een tijd geleden kreeg ik een academisch proefschrift van mijn huisarts, 'Huidziekten bij HIV-infecties', geschreven door Dr. H.J.Hulsebosch. Ik ben nl. seropositief en heb regelmatig last van eczeem. Jullie zullen wel denken: "Wat heeft De Rode Draad hier mee te maken?" Zo op het eerste gezicht helemaal niets, meer let op: Hulsebosch doet een uitspraak over HIV-infecties bij vrouwen. Die zijn "meestal als gevolg van intraveneus druggebruik, prostitutie of een HIV-seropositieve partner..."

Ik vind dit schandalig! Ten eerste moet Dr Hulsebosch, die arts is, toch weten hoe AIDS zich verspreidt. Ten tweede is zo'n stelling stigmatiserend, en niet zo weinig ook! HIV verspreidt zich o.a. via onveilige sex, of je daarvoor betaald wordt doet absoluut niet ter zake. Bovendien suggereert hij slechts 2 mogelijkheden: hoer of keurig getrouwd. Hoe zit het met alle andere varianten?? Daarnaast worden prostituées tot risicogroep gebombardeerd, wat naar mij mening. doodeenvoudig onterecht is!

Dit soort dingen maken me enorm kwaad. vrouwen met HIV of AIDS leven al in een groot isolement en durven heel moeilijk openlijk te zeggen dat zij HIV-positief zijn. Een van de redenen is het vooroordeel, dat je dan wel een hoer of een spuitser (geweest) zal zijn. "Nette mensen" krijgen geen AIDS. Wat maakt het uit, of je een hoer of een spuitser bent (geweest)!

Mijn vraag aan jullie is, kunnen we op de een of andere manier actie ondernemen? Ik kom bij jullie, omdat deze uitspraak ook prostituées in een kwaad daglicht plaatst. Ik hoop van jullie te horen.

Esther Nederhoed, sectie
Positieve Vrouwen, HIV-
vereniging.

Klokslag 3 uur 's nachts.

Ik zit hier in een restaurantje koffie te drinken met een kaarsje op tafel. In de trein schreef ik een stukje over mijn 12 uur Rode Draad en de 13 mensen die ik ontmoette.

Het was weer een gezellige open avond. 2 Uur 's middags, vrijwilligersoverleg. Ik heb zoveel mensen gezien, ik denk de hele Rode Draad. We hebben 's avonds foto's bekeken. Jan was gastheer, de fijnste persoon op aarde vind ik. Lena kwam langs, de vrouw die Pools vertaalt. Herman, ook 1 jaar niet gezien. Ik heb heel fijn met Jo-An gepraat, met Jo ruzie gemaakt, van Patrick genoten, Margot en John weer gezien. Ik heb over de wallen gelopen, naast Jan, ik kon alles zien. We hadden zo Blacklights rond kunnen brengen. Elli kwam langs, Pauline is weer heerlijk actief, Margreet zit weer in mijn hart; Lizzy, Saskia, Linda. Ik heb dus een te gekke Rode Draad-dag meegemaakt.

Tot de volgende keer,

Loes.