

... en probeer het beroep prostitutie. Als men die term niet gebruikt dan weet men niet eens waar men het over heeft!!! Dat is al volop een teken dat die menselijke activiteit nog lang geen morele, ideologische, maatschappelijke en wettelijke basis heeft. **De emancipatie moet nog beginnen.** Het is niet zo verwonderlijk dat de meeste vrouwen/mannen die dat beroep uitoefenen niet (zich) geïdentificeerd willen worden (voelen) met "hoer" of "prostituée"!! Dat heeft met



emancipatie te maken. Dat mensen ook buiten huwelijken recht hebben op intimiteit en seksualiteit en dat daarvoor ook een maatschappelijk aanvaardbare vorm moet zijn (net als het bruidspaar op de trappen van het stadhuis).

Wat is onze moraal vrouwen exploiteren tegen de kosten van inwoning en voeding (met het kostwinnersloon) om hun diensten (het voortbestaan van het menselijk soort) aan te bieden of dat deze menselijke activiteit tegen "vergoeding " plaatsvindt. Misschien is prostitutie juist het kosteloos, bij wet geregeld,

gebruik maken van vrouwen en dat nog vaak tegen hun wil.... want dat betekent het woord 'prostituëren'!!!

Ik ben bereid om 10 jaar een bedrag van f 1000,= renteloos aan jullie organisatie ter beschikking te stellen. Zoek nog 1000 sponsors!!!

SUCCES, André Delnoij.

Even voorstellen...

In deze nieuwe rubriek zullen geregeld instanties, die zich met prostitutie, en aanverwante zaken bezighouden, zichzelf voorstellen. Deze keer is dat de Mr. A. De Graaf Stichting, voorgesteld door Jan Visser.

Niet iedereen bij De Rode Draad zal weten wie de Mr A. De Graaf Stichting is, laat staan wat ze allemaal uitspookt. En toch bemoeien we ons al sinds 1960 met alles wat met prostitutie te maken heeft. Tot 1975 vooral met hulpverlening of, zoals dat toen werd genoemd, resocialisatie. Die term geeft aan dat het doel van de stichting toen was om de vrouwen uit de prostitutie te 'redden', want prostitutie hoort niet. Vanaf 1976 is het roer flink omgegooid, we vinden dat prostituées (m/v) dezelfde rechten en plichten moeten krijgen als ieder ander die werkt. Met andere woorden: prostitutie is niet het probleem, maar de manier waarop er mee wordt omgesprongen door 'de maatschappij' en 'de politiek'. Vandaar dat het meeste werk gericht is op politici, ambtenaren, hulp- en dienstverleners, politie. We proberen hen te beïnvloeden, zodat zij minder hypocriet met de vrouwen en mannen in de prostitutie omgaan. Een van de belangrijkste onderwerpen is het legaliseren van de prostitutiebedrijven en het vinden van een voor iedereen aanvaardbare manier om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer: belasting betalen

maar ook leningen afsluiten, kopen op afbetaling, een hypotheek nemen, een bedrijf financieren en premies betalen ten behoeve van sociale zekerheid. Binnenkort wordt in de Tweede Kamer weer

