

hier begeerlijk voor mannen.

Toch lag ik 's avonds vaak verward in bed. Ik had dromen van overheersing. Overdag had ik mijn eigen leven strak in handen, maar 's avonds droomde ik er van dat iemand het van me overnam. De dromen werden steeds wreder. De baas van de show gaf me twee minuten om hem te pijpen, een collega van me klokte de tijd. Zou ik hem binnen twee minuten niet klaar hebben dan werd ik ontslagen. De man had geen idee waarom ik hem de volgende dag zo schuchter aankeek bij het afrekenen.

Ik kreeg visioenen waarin ik meisjes voor hem wierf. Ik mocht ze stuk voor stuk testen en mishandelen. Ik kreeg steeds vaker het gevoel dat ik zwaar in de war was.

Later was het allemaal op zijn plaats gevallen in mijn dubbelleven. Ik had periodes waarin ik alles onder controle had, de periodes waarin ik rustig ergens werkte en mijn aantrekkingskracht op mannen gebruikte. Dat waren de periodes van rust en geluk. Aan de andere kant waren er de periodes waarin ik onrustig, onzeker en dwangmatig op zoek was naar overheersing en gevaar. In die tijden liep ik meestal tegen een relatie aan.

Ik had nu steeds sterker het gevoel dat de onzekere tijden er aan zaten te komen. Ik probeerde, door te blijven dansen, bij mezelf te blijven. Ik kon nog steeds morgen gewoon verder gaan met mijn vertrouwde leven, routïneus en bevredigend. Er was nog niets gebeurd. Toch wist ik dat ik het niet kon stoppen. Ik haatte mezelf erom.

Ik stopte met dansen, bestelde een wodka-jus en liep de zaal weer in. Langs de dansvloer was een vrij brede verhoogde richel. Ik klom er op en ik begon de aanwezigen op te nemen. Vanavond moest er iets gebeuren, dat voelde ik.

wordt vervolgd....

Open Avond

Een andere zomer : een ander geluid.

Je zit net in een leuke discussie verwickeld met je collega over hoe je met geld omgaat of met discretie van je klanten of welk ander interessant onderwerp dan ook.

Natuurlijk gaat de bel, de telefoon of er stevent net een klant op jouw raam af. Einde goed gesprek.

Ons idee is om aan de open avond een fleurig discussioneel tintje te geven. Voor de volgende open avond is dan ook het thema gepland : Normen & Waarden binnen de prostitutie.

We zullen er ook niet voor schuwen de normen en waarden van onze organisatie ter discussie te stellen.

"Oh nee hoor, ik zoen nooit met klanten, hoeveel ze er ook voor betalen" hoor je je collega zeggen.

"Getverdemme, neem jij buitenlanders", of "Ik persoonlijk heb er geen bezwaar tegen, maar... bij mij komen ze er niet in".

"Echt niet dat ik bij een klant klaarkom, gaat heen", is ook een veel gehoorde. En waarom zou je niet zoenen met een klant of klaarkomen, als het lekker is. En die klant dan, wat een stuk!, die al een tijdje bij je komt en waar je best wel eens een avondje mee uit zou willen.

Waarom niet? of waarom wel?

Kortom, het belooft een spannend avondje te worden waarin onthullingen niet uit zullen blijven. Natuurlijk is er ook ruimte om gewoon voor een borrel of een luchtig gesprek langs te komen.



Be there !!! 7 juli 1995 vanaf 19.00