



De klant waar het escortbureau me die avond naar toe zond was een leuke jonge knul. "Dit heb ik nog nooit gedaan, uh, hoe noem je het, zo uh, bestellen" zei ie weifelend.

Ja, je zult toch maar het verkeerde woord kiezen en mij vreselijk voor de kop stoten. Hij liet het met zijn 'uh' maar in het midden.

Mij persoonlijk maakt het niets uit hoe ie mijn beroep benoemt. Het gaat me meer om de toon die er achter zit. Je kunt het woord 'hoer' heel neutraal of zelfs respectvol uitspreken. Aan de andere kant heb ik al vaak genoeg 'die vrouwen' met een denigrerende ondertoon horen uitspreken.

Ik heb af en toe wat contacten met de media, en die worstelen er ook nogal mee. Ik zeg weleens schertsend: "als je het woord 'hoer' maar vaak genoeg uitspreek, went het vanzelf".

Zo ben ik er ook aan gaan wennen. En het wende gelijk een stuk beter toen ik er een etymologisch woordenboek (een woordenboek dat de oorsprong van een woord geeft) op na sloeg. Goh, wat een mooi woord is 'hoer' toch eigenlijk!

Want lees maar mee: ... is verwant met latijn *cārus* 'lief, dierbaar', *carāim* 'ik heb lief' en betekent dus eigenlijk 'minnares' en 'minnaar'. Toch met recht een geuzennaam!

Over de achtergrond van het woord 'prostituée' heeft het etymologisch woordenboek niets te melden, en mijn Kramers woordenboek vermeldt alleen 'ontucht als bedrijf'. Hmm, ontucht, wat een ouderwetse kreet, daar kan ik niks mee.

Maar als woord op zich vind ik het prima om te gebruiken. Ik vind het zelfs wel vermakelijk dat veel mensen er over struikelen. Zo bleef een radiomaker mij in een interview hardnekkig *prostituée* noemen. Het had wel iets freudiaans, zoals hij zich steeds bleef verspreken.

Dan is er nog het woord 'sekswerkers', wat een prachtige zakelijke term voor ons beroep zou kunnen zijn, ware het niet dat ik er van die "Goedele Liekens-beelden" bij krijg. Het roept bij mij meer de associatie op van een theoretisch geschoolde seksuoloog, terwijl wij toch meer van de praktijk zijn. Maar misschien zijn er mensen die er anders over denken. Ik ben er heel benieuwd naar, en hoop met mijn stukje de discussie aan te zwengelen. Ik weet het, die discussie is al veel vaker gevoerd, maar blijkbaar zijn we er nog niet helemaal uit. En met 'we' bedoel ik de hele samenleving. Ik ben namelijk best tevreden met 'hoer' en 'prostituée', het enige waar ik boos om kan worden zijn die klanten die nu juist vinden dat ik géén hoer ben. Maar die proberen alleen hun eigen geweten te sussen.

## Heerlijke tips uit Marja's "Rode Keuken"



Sinterklaas is geweest en de Kerstman staat alweer bijna voor de deur. Meestal wordt er dan wel wat extra's gegeten. Daarom ben ik eens in de boeken gaan bladeren en heb wat leuke tips gevonden voor de Kerst. Probeer ze eens!

### Knoflook - Preisoep

Deze soep is volgens de verhalen een erotische soep, oftewel een bruiloftssoep uit Perigordt. De anekdote gaat als volgt: Het bruidspaar zonderde zich na alle plechtigheden af. Door de ouders werd er streng op toegezien dat ze zich keurig bleven gedragen. Ondertussen kookten de

